

Klundert Magazine



HERINNERINGEN...

AANDENKEN SACRAMENT VAN NIERVAERT
Prachtige panelen in De Stad Klundert

80 JAAR BEVRIJDING KLUNDERT
5 november: Herdenking in Hervormde kerk

GEWOON BIJZONDER
Walter van Hattum uit Klundert

Heb je
verhuisplannen?

... De makelaar
voor in de klundert
en omstreken



**van wensen
makelaars**

Waar woondromen uitkomen



Molenberglaan 3 4791 AJ Klundert (0168) 40 14 67 vanwensenmakelaars.nl



**KLUSWIJS
KLUNDERT**

Tel.: 0168 - 402 334

Openingstijden:

Ma. t/m vrij.

8.30 -18.00 uur

Zaterdag

8.30 -17.00 uur

Meer informatie? Kijk op kluswijs.nl

akkundig ertrouwd oordelig

Gouden Kalf winnaar: Human forever draait in de Schuur in Zevenbergen.

Teun is 24, kerngezond en woont samen met mensen met dementie op de gesloten afdeling van een verpleeghuis. Waarom? Teun is 24, maar niet heel zijn leven...

Woensdag 13 Nov. om 20uur . Bij veel aanmeldingen komt er een extra voorstelling op Donderdag 14 nov.

Voor meer info:


Renske Donkers
06 - 236 40 824

surplus

VROLIJKDESIGN

grafisch vormgever

Verzorgt iedere maand de opmaak voor dit magazine!



@vrolijkdesign

info@vrolijk-design.nl

www.vrolijkdesign.nl



99.95

maat 37/42



rieker

84.95

maat 38/42



84.95

maat 36/40



99.95

maat 37/42



89.95

maat 36/41



**DE
ROOS
SCHOENEN**

Molenstraat 25 - Klundert

Wij willen u bedanken voor de lieve en troostende woorden en prachtige kaarten die wij hebben ontvangen na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze (schoon) moeder en oma

Ria Hooijmans - Janssen

Uw belangstelling en medeleven hebben wij als een troost ervaren.

Foop

*Foost en Helmi
Veen en Susanne
Lisanne en Roy*

*Hellen en Twan
Laura
Anton
Dominique
Olivier*

Klundert, oktober 2021

Colofon

Maandblad november 2024
Editie 58

Klundert Magazine is een uitgave van
Stichting in de Klundert

Eindredactie en inhoudelijk verantwoordelijk:

Bestuur Stichting In de Klundert
Postbus 74, 4790 AB Klundert
E. info@indeklundert.nl
I. www.indeklundert.nl

Redactie en Acquisitie:

Anjo van Tilborgh
Rondeel 120
4791 LB Klundert
T. 06-43694329

Aanleveren advertenties:

advertenties@indeklundert.nl

Tips en redactionele berichten:
redactie@indeklundert.nl

Opmaak:

Vrolijk Design Fijnaart

Druk:

WS Media Groep Roosendaal

Coverfoto:

Vestingwallen bij Stenen Poppen
Fotografie: Anjo van Tilborgh

Vrienden van In de Klundert:

Word Vriend van In de Klundert en ondersteun het Klundert Magazine.

De bijdrage is minimaal 15 euro per jaar.

Via de website www.indeklundert.nl kan men aanmelden en meteen via iDeal de vriendenbijdrage overmaken.

Rechtstreeks een sponsorbedrag overmaken kan ook op bankrekening NL06 RABO 0181 2466 78 t.n.v. Stichting In de Klundert o.v.v. Vriend van In de Klundert

Volgende verschijningsdatum:

Donderdag 28 november 2024

Inleveren redactie en advertenties:

uiterlijk vrijdag voor verschijningsdatum
17.00 uur

(uiterste deadline in overleg met redactie)

Klundert Magazine wordt elke maand huis aan huis bezorgd in de kernen Klundert, Noordhoek, Noordschans, Tonnekreek en Zwingelspaan en is te vinden op diverse leestafels in de regio.

Losse bladen o.a. verkrijgbaar bij Albert Heijn in de Klundert

In de Klundert behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven en artikelen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten mede rekening houdend met de beschikbare redactiepagina's.

Ter intro

Deze editie staat vol met herinneringen.

Herinnering bevrijding 80 jaar geleden

Herinneringen verteld door Wim Hommel in een boek over de bevrijding van de Brabantse Wal.

Ook te lezen een aankondiging van een herdenkingsdienst op 5 november, de datum dat het 80 jaar geleden was dat Klundert werd bevrijd. Tijdens deze dienst zullen ook herinneringen opgehaald worden en beelden worden vertoond van de bevrijding van Klundert. Deze herdenking begint om 18.45 uur in de Hervormde Kerk.

Herinnering Sacrament van Niervaert 15e eeuw

Een speciaal verhaal is wel de veel oudere herinnering aan het Sacrament van Niervaert, de bijzondere gebeurtenis van de bloedende hostie die in de 15e eeuw gevonden is in Niervaert. Deze speciale gebeurtenis is nu verhaald in een

rederijkersgedicht. Dit gedicht is opgetekend op prachtige panelen die nu op smaakvolle wijze zijn aangebracht naast de reliefs over dit bijzondere verhaal in De Stad Klundert. In deze editie leest u hier alles over.

Nieuwtjes en berichten van nu

Natuurlijk hebben we ook berichten van nu. De stadskalender staat gezellig vol, we hebben weer heel wat verenigingsnieuwtjes bij elkaar verzameld en we hebben prachtige foto's mogen ontvangen. En daarnaast natuurlijk de vaste rubrieken. Al met al weer een lekker vol blad. We hopen dat het met veel plezier gelezen zal worden.

Klundert Magazine: voor en door Klundert!

Hebt u een nieuwtje, een suggestie of een leuke wetenswaardigheid over Klundert. We horen het graag!

Insturen van tips of berichten kan via email naar redactie@indeklundert.nl.

Lief en leed,

plezier of ergernis, interessant of nietszeggend

Maandschrijfsel in 300 woorden

Wijsheid...

De scheurkalender wordt steeds dunner, we zijn bijna aan het eind van 2024.

Wij gebruiken het Gerarduskalendertje. Elke dag een wijze, grappige of filosofische spreuk.

Die Gerardus weet het wel te verzamelen. Is het toevallig dat je precies de juiste spreuk op de juiste dag krijgt? Bijvoorbeeld: 'Niets is eenvoudiger dan jong te blijven terwijl je oud wordt. Het is voldoende om in vreugde te werken.' Dat lees je dan op een moment dat je niet zo lekker in je vel zit en duidelijk voelt dat je niet zo jong meer bent...

Maar inderdaad, ik heb nog steeds plezier in wat ik doe, plezier in het muziek maken, de jeugd motiveren voor muziek, werken met een enthousiast koor, maar zeker ook het schrijfwerk doe ik graag. Fijn om nog midden in het leven te staan, lekker bezig te zijn en heel veel leuke, lieve mensen te ontmoeten.

Natuurlijk is het niet altijd even leuk om ouder worden. We willen het liefst jong blijven of tenminste jezelf jong blijven voelen. Je wilt midden in het leven staan. Iedereen wil oud worden, maar niemand wil oud zijn.

Echter, wijsheid komt met de jaren en je bent nooit te oud om te leren. Dan is het toch eigenlijk helemaal niet zo erg om ouder te worden? Wat zegt Gerardus daarover: 'Wijs zijn is het verwerkt hebben van de stomiteiten uit je jonge jaren.'

Gerardus weet het leuk te vertellen, maar ook Winnie de Poeh zit vol wijsheden. Zoals bijvoorbeeld:

Knorretje: "We zullen toch altijd vrienden blijven, hè Poeh?"

Poeh: "Zeker! Zelfs nog langer!"

En zo is het! Vriendschappen bieden niet alleen plezier en gezelligheid, maar hebben ook een diepgaande invloed op jouw welbevinden.

Anjo van Tilborgh
Redactie Klundert Magazine



Rederijersgedicht over het Sacrament van Niervaert Prachtig aandenken onthuld in De Stad Klundert



Vrijdagmiddag 25 oktober is in De Stad Klundert een prachtig aandenken onthuld: een rederijersgedicht over het Sacrament van Niervaert op drie grote panelen. In de voormalige parochiekerk van Klundert zijn al twee historische reliëfs, die naar het verhaal over dit middeleeuwse hostiewonder verwijzen. De panelen met het gedicht zijn nu op smaakvolle wijze naast de reliëfs aangebracht op de achterwand van de voormalige altaarruimte. Mooi dat dit bijzondere verhaal nu een unieke plek heeft gekregen in De Stad Klundert.

De panelen zijn door het Niervaertgilde aan de Stad Klundert aangeboden. De onthulling vond plaats tijdens een speciale bijeenkomst voor genodigden en werd verricht door burgemeester Aart-Jan Moerkerke van de gemeente Moerdijk, samen met de heer Martin Rasenberg, voorzitter van het Gilde en mevrouw Bea Voogt, secretaris van ditzelfde Gilde, die dit rederijersgedicht heeft geschreven.

Voordracht rederijersgedicht

Na de opening van deze bijeenkomst door Kees Hendrixx, wist Martin Rasenberg de aanwezigen te boeien met zijn weergave van het verhaal over het Sacrament van Niervaert. Na de onthulling werd het gedicht voorgedragen door de schrijfster Bea Voogt. Het was indrukwekkend stil tijdens deze prachtige voordracht.

Bea Voogt is overigens geboren in Klundert en heeft hier haar jeugd doorgebracht. Inmiddels woont ze al jaren in Breda en is nu dus secretaris van het Gilde van het Heilig Sacrament van Niervaert.

Aandenken voor Klundert

Kees Hendrixx, voorzitter van Heemkundekring Die Overdraghe, publiceerde eerder dit jaar dat hij van mening is dat het Sacrament van Niervaert een plaats dient te krijgen op de erfgoedlijst van de gemeente Moerdijk. Zijn artikel vormde de aanleiding tot een overleg tussen vertegenwoordigers van de Heemkundekring, Henk Strootman als eigenaar van De Stad Klundert en het Gilde van het Sacrament van Niervaert. Deze drie partijen waren het met elkaar eens dat dit bijzondere verhaal in de herinnering van de inwoners van Klundert bewaard moet blijven. En dat is met deze prachtige panelen in De Stad Klundert verwezenlijkt. Een heel mooi aandenken aan dit bijzondere verhaal, daar mag Klundert trots op zijn. De panelen zijn te bezichtigen tijdens de openingsuren van De Stad Klundert.



Uit de Canon van Moerdijk

Het verhaal over de bloedende hostie

Het Heilig Sacrament van Niervaert verwijst naar een middeleeuws hostiewonder. In het begin van de 14e eeuw vond turfsteker Jan Bautoen in Niervaert, bij het huidige Klundert, in de grond een Hostie. Hevig geschrokken riep hij twee vrouwen die in de buurt aan het werk waren. Toen Jan de Hostie op wilde rapen, begon deze overvloedig te bloeden. Geschokt liet hij de Hostie vallen, die precies viel op dezelfde plaats waar ze gevonden was.

Daarop haastte een van de vrouwen zich naar de pastoor van Niervaert. De zielenherder twijfelde geen moment aan het woord van de vrouw en ging met haar mee naar de plaats van het gebeurde. Een menigte parochianen volgde hem. De hostie werd in plechtige processie naar de kerk overgebracht. Vanaf dat moment stroomden gelovigen van heinde en verre naar het dorp om de wonderbare hostie te vereren. Talrijke bijzondere gebedsverhoringen moeten in die tijd hebben plaatsgevonden. Niervaert ressorteerde in de late middeleeuwen onder het toen uitgestrekte bisdom Luik. Toen de bisschop van de wonderbare hostie hoorde, beval hij een nauwkeurig onderzoek in te stellen. Hij stuurde daartoe zijn rechtsgeleerde Macharius naar Niervaert. Macharius geloofde niet in de echtheid van het wonder. De rechtsgeleerde meende de echtheid van het wonder met een steekproef te moeten onderzoeken. Viermaal achtereen stak hij met een priem op de hostie in, die telkens weerstand bood alsof ze van marmer was. Toen Macharius echter voor de vijfde maal stak, begon de hostie op de vijf plaatsen waar ze geraakt was te bloeden. Zonder nog één woord uit te brengen verliet Macharius Niervaert, eindelijk ten volle overtuigd van de echtheid van het wonder. Het Sacrament van Niervaert werd na verschillende overstromingen in

1449 naar Breda gebracht. Ook daar zijn talrijke wonderbare gebedsverhoringen toegeschreven aan de hostie.

Een overlevering verhaalt dat de hostie, ten tijde van de beeldenstorm in augustus 1566, door een kanunnik in veiligheid zou zijn gebracht en in het stadshart verborgen werd. Na de beeldenstorm heeft de omme-gang nog enkele malen plaats gehad. Wanneer Breda in 1590 in Staatse handen komt is de omme-gang definitief verdwenen. Concreet kan dus gesteld worden dat de hostie in de periode tussen 1456, wanneer het laatste wonder geschiedt, en 1590 verdwenen moet zijn.

Gilde van het Heilig Sacrament van Niervaert

Het Gilde van het Heilig Sacrament van Niervaert (Collegium Sancti Sacramenti Niervaertensis) is een Bredase vereniging, opgericht in 1463. Het doel van het Gilde was om in brede kring de devotie te bevorderen voor het Sacrament van Niervaert. Na de Tachtigjarige Oorlog heeft het een sluimerend bestaan geleid. In 2003 werd het Gilde heropgericht. Het Gilde heeft thans haar secretariaatsadres op de voormalige pastorie van het Begijnhof Breda.

Mirakelspel

Over deze wonderbaarlijke hostie is omstreeks 1500 ook een toneelstuk geschreven door Jan Smecken, de toenmalige Brusselse stadsdichter en rederijker. Dit mirakelspel geniet nog steeds internationale bekendheid in literaire kringen. De tekst is integraal bewaard gebleven in een verzamelhandschrift in het Bredase stadsarchief.



Winkelen in
de Klundert

Wees loyaal
koop lokaal

WAAROM ELDERS SHOPPEN ALS HET OOK IN KLUNDERT KAN?

Drie goede redenen om lokaal te shoppen:

1. Wanneer je lokaal koopt, koop je duurzaam. Kleine handelaars hebben een kleinere voetafdruk dan grote spelers op de markt - de keten is korter.
2. Als je koopt bij een kleine ondernemer weet je bij wie je koopt én word je met veel liefde en passie geholpen.
3. Wanneer je bij een kleine ondernemer koopt circuleert jouw geld lokaal. Het gaat niet naar één of andere fabriek bijvoorbeeld in China. Lokale ondernemers werken namelijk vaak samen met andere lokale ondernemers waardoor de lokale economie een boost krijgt.

Albert Heijn
In de Klundert

Doorsteek 9, Klundert
facebook.nl/AHindeKlundert

DE ROOS
SCHOENEN

Molenstraat 25, Klundert
de-roos-modeschoenen.nl

KLUS
WIJS

Westerstraat 44, Klundert
kluswijs.nl

van wensen
makelaars

Waar woondromen uitkomen

Zevenbergsepoort 3, Klundert
vanwensenmakelaars.nl

Jacco's
MENSWEAR

Kerkring 10, Klundert
jaccosmenswear.nl

JORA
Service station

Oliemolenstraat 25, Klundert
facebook.nl/joraservicestationklundert

Hermans
optiek

Voorstraat 18, Klundert
hermansoptiek.nl

LARIMER

Kerkring 14, Klundert
larimer.nl

De Poort Trends

Voorstraat 34
4791 HN Klundert
Tel: 0168-404996
Mob: 06-30846309
E-mail: depoorttrends@hetnet.nl

Primera
van den Berge

Voorstraat 30, Klundert
fb.nl/primeraavandenberge

uw topSlijter
100% Vakmanschap

sLeijtenrij

Doorsteek 2, Klundert
sleijtenrij-klundert.nl

BROODJE
MOERDIJK

Molenstraat 31, Klundert
broodjemoerdijk.nl

de Stad
KLUNDERT

Molenstraat 31-33, Klundert
destadklundert.nl

de Pastorie
KLUNDERT

Molenstraat 31, Klundert
etenindepastorie.nl

MARIBELLE
MODEKLUNDERT

Voorstraat 46, Klundert
maribelle-mode.nl

MARIBELLE
LINGERIEKLUNDERT

Voorstraat 32, Klundert
maribelle-lingerie.nl

Feel
Beauty
by Cindy

Voorstraat 52, Klundert
www.feelbeauty.nl

De Niervaert

Molenvliet 7, Klundert
www.optisport.nl

marskramer
SCHREUDERS

Doorsteek 3-5, Klundert
fb.nl/marskramerschreuders

Esthers Mode Wensen

Stadhuisring 14, Klundert
esthersmodewensen.nl

Gastery
t TOLHUYS

Zevenbergsepoort 43, Klundert
tolhuys.com

da

DA Drogisterij Van Berghem
Voorstraat 40A, Klundert

KEURSLAGER

Zevenbergsepoort 16
jongmans.Keurslager.nl

Marion's
bloemdecoraties

Walstraat 26, Klundert
marionsbloemdecoraties.nl

moon
lifestyle

Voorstraat 50 a, Klundert
www.moon3.nl

Jac Smit

Kerkring 5, Klundert
warmebakherjacsmits.nl

Jacks
Restaurant

Brugstraat 7, Klundert
fb.nl/jacksrestaurant

HFC
Hair Fun Creations

Schanspoort 3, Klundert
fb.nl/hairfuncreations

Cathy
Schoonheidsinstituut

Poststraat 2, Klundert
schoonheidsinstituutcathy.nl

FIT247

Oosterstraat 16b
fit247.nl

Bloembinderij
Mijn Idee

esther.38@iioe.nl

GREENENDIJK
TWEEWIELERS

Westerstraat 39, Klundert
groenendijktweewielers.nl

DK kappers
Dames & Heren

Voorstraat 22, Klundert
fb.nl/DK-kappers

GEVARIIEERD AANBOD IN KLUNDERT!
VAN HARTE AANBEVOLEN!

Meer informatie over het Klunderts Ondernemers Kontakt is te vinden op de website:
www.winkelenindeklundert.nl of op te vragen via e-mail: info@winkelenindeklundert.nl.

Verhaal van Wim Hommel vermeld in prachtig boek

Herinneringen aan de bevrijding 80 jaar geleden



In september is er een prachtig boek uitgekomen met als titel **80 jaar Bevrijding Brabantse Wal, 'Wat waren we bang'**. In dit boek zijn 37 verhalen opgetekend van de laatste ooggetuigen van de Bevrijding in 1944. Menig oorlogskind beleefde in 1944 de bevrijding, de hartverscheurende beelden en heftige emoties zijn nooit uit hun geheugen gewist. Klundertenaar Wim Hommel (90) is geboren in Oud-Vossemeer en opgegroeid in die omgeving. Ook zijn herinneringen aan de bevrijding worden verteld in dit boek.

Ondanks zijn hoge leeftijd is Wim nog steeds goed bij de tijd. "Bewegen gaat wat moeizamer, maar gelukkig werkt m'n geheugen nog prima", vertelt hij tijdens ons bezoek aan hem, nadat we de tip hadden gekregen dat hij meegewerkt heeft aan dit boek over de bevrijding van de Brabantse Wal. "Ik heb in m'n leven heel veel meegemaakt en ik weet het allemaal nog als de dag van gisteren. Ik vond het heel bijzonder om mee te werken aan dit boek. Tijdens de presentatie vorige maand heb ik het verhaal ook voor publiek verteld."

Herinneringen van Wim

"Met ons grote gezin moesten we tot twee keer toe op de vlucht. De eerste keer omdat begin 1944 de Duitsers een groot deel van Tholen onder water gingen zetten, waaronder Oud-Vossemeer waar wij woonden. Ons gezin telde toen twaalf kinderen en m'n moeder was hoogzwanger van nummer dertien. We konden in Steenberg

terecht in een pakhuis van oom Marijn, een neef van mijn moeder. Te voet gingen we van Oud-Vossemeer naar Steenberg. Daar hadden we het een tijdje heel goed. Maar toen kwam de waarschuwing dat de watertoren zou worden opgeblazen, waar we pal onder verbleven. We moesten dus weer met z'n allen vluchten, m'n broertje Rinus was nog maar net geboren. Met alles wat we maar konden dragen en het pasgeboren broertje in een ouderwetse kinderwagen zijn we te voet naar Nieuw-Vossemeer gegaan. We waren nog maar net op weg toen moeder ontdekte dat ze schone luiers in het ziekenhuis had laten liggen. Ik ben toen teruggegaan om die luiers te halen. Hoe ik dat durfde, weet ik nog niet, er waren overal granaten. In Nieuw-Vossemeer vonden we een toevlucht in een patronaat samen met nog een groot gezin. Toen de tanks van de Canadezen het dorp binnen reden was het volop feest. Ik zie het nog voor me. We kregen van alles: bananen, brood met roomboter en jam, wat was dat lekker! Na een paar maanden konden we terug naar ons huis in Oud-Vossemeer, maar dat had ongeveer een jaar onder water gestaan, het was een en al modder. De eerste nachten sliepen we op zolder op balen stro die we bij een boer hadden gehaald. Als ik dat allemaal na ga, wat hebben onze ouders in die tijd afgezien!"

Het hele verhaal van Wim Hommel is te lezen in het boek. Het is te koop via verschillende boekhandels voor 19,95 euro. Het boek is ook via internet te bestellen: www.hblok.nl/80-jaar-bevrijding-brabantse-wal-verhalen-van-de-l.html.

Fusie CDA-afdelingen Halderberge, Moerdijk en Steenbergen

De CDA afdelingen Halderberge, Moerdijk en Steenbergen hebben het voornemen het bestuur van de afdelingen te fuseren tot één afdeling CDA Mark & Vliet. Dit per 1 januari 2025.

De CDA-afdelingen van de gemeenten Halderberge, Moerdijk en Steenbergen willen de krachten bundelen en gaan werken met één gezamenlijk bestuur, één begroting en één ledenbestand.

Door deze fusie kan de bestuurslast efficiënter uitgevoerd worden. Bovendien zien ze voordelen bij het uitvoeren van een verkiezingscampagne, het schrijven van verkiezingsprogramma's en het organiseren van reguliere afdelingsactiviteiten.

De fracties bestaande uit gemeenteraadsleden en wethouders blijven uiteraard onder de gemeentes ressorteren, maar krijgen dan hulp van het regionaal bestuur.

Eventuele vragen kunt u stellen door een email te sturen naar CDA_Mark&Vliet@gmail.com.

Zondag 8 december

Wereldlichtjesdag Herdenking in St. Jozefkerk in Noordhoek

Ieder jaar op de 2e zondag in december is er sinds 1997 Wereldlichtjesdag. Wereldwijd komen mensen bij elkaar om overleden kinderen (jong of oud) te herdenken en steken zij om 19.00 uur een kaarsje aan. Door de verschillende tijdzones in de wereld ontstaat hierdoor een golf van licht, zodat de wereld een beetje lichter wordt voor de mensen die hun kind hebben verloren en daarbij mogen beseffen dat zij niet alleen zijn met hun verdriet.

Dit jaar wordt er in Noordhoek weer een herdenking georganiseerd ter ere van deze overleden kinderen. Iedereen die zich betrokken voelt is van harte welkom in de St. Jozefkerk te Noordhoek op zondag 8 december 18.00 uur. We starten met koffie waarna de herdenking zal aanvangen om 18.30 uur. Daarna is er gelegenheid om na te praten met iets lekkers en is er een knutselhoek voor kinderen die een mooi lichtje kunnen knutselen.

De Stichting Dorpsactiviteiten Noordhoek tekent voor de organisatie van deze speciale avond. "Heeft u nog een kaarsenhouder van de vorige editie, neem deze dan mee, maar vergeet niet uw kind aan te melden zodat we zijn of haar naam kunnen noemen tijdens de dienst. Mocht u het ook mooi vinden dat wij uw overleden kind noemen tijdens onze herdenking? Stuur ons dan een mailtje sdnnoordhoek@gmail.com. Ook wanneer u het fijn zou vinden iets te zeggen tijdens de dienst of wanneer wij iets mogen voorlezen, horen wij dit graag."



Column namens de Kerken

Kerk in beweging

Bestaat God?? (1)

Voor mij als dominee is de vraag of God bestaat natuurlijk heel belangrijk. Wat als Hij niet bestaat? Dan ben ik mijn leven aan het besteden aan een fantasie! Weliswaar een mooie fantasie, maar toch....

Ik stel me inderdaad even voor dat God er helemaal niet is: er is geen iets met een hoofdletter, geen God, er is geen leven na de dood, er is gewoon niets en de hemel is leeg. Het universum is leeg. Er is geen God, ook niet in een 4e dimensie. Gewoon niks.... Er is het leven hier en nu en meer niet. En daar moet ik het maar mee doen....

Gesteld dat dat allemaal waar is, dan vind ik de christelijke manier van leven nog steeds meer dan de moeite waard! Wat een power zit er in de gedachte om je naaste lief te hebben als jezelf! Wat een kracht zit er in het gezegde van Jezus dat de grootste liefde zit in het geven van je leven voor anderen. Zelfs als God niet bestaat vind ik dit een veel beter levensmotto dan levensmotto's die aandringen op genieten, op het beste uit jezelf halen, op je bucketlist afwerken. Hoe mooi allemaal misschien ook, maar ik denk dat de wereld daar geen betere plaats van wordt. Geef mij dan maar de mooie uitdaging om je vijanden lief te hebben, en elkaar te vergeven! En om je aan het eind van elke dag af te vragen: heb ik vandaag anderen lief gehad? Zelfs als God niet bestaat vind ik dat alles waard! Dus ook als vandaag bewezen wordt dat God niet bestaat, blijf ik gewoon dominee! Omdat ik vind dat liefde het grootste is, en daar wil ik mijn leven aan besteden.

Terug naar de vraag: bestaat God? Voor de een is het volmaakt duidelijk dat Hij bestaat, voor een ander is het volmaakt duidelijk dat Hij er niet kan zijn, en veel mensen denken dat er wel 'iets' is. Eerlijk gezegd kan ik met elke positie een heel eind meegaan. Ik denk zelf dat je niet keihard kunt bewijzen dat God bestaat. In elk geval niet op de manier die de wetenschap graag toepast. God valt voor mij niet in de categorie van de dingen die je kunt zien. Maar Hij past voor mij op het terrein van de liefde, van de schoonheid, van de zingeving. De natuurkunde kan daar weinig of niets over zeggen. Je kunt geen proefjes doen om te kijken of God bestaat. Maar je kunt wel merken dat liefde bestaat en invloed heeft en waardevol is.

De vraag die mij hier bezig houdt is de volgende: zijn er aanwijzingen dat God er is? Bewijzen? Hoe kan het dat een ruime meerderheid van de mensheid in God gelooft? In de geschiedenis van het geloof is hier veel over nagedacht. En ik wil daar graag een paar dingen uit noemen. Maar dat bewaar ik voor de volgende keer....

Ondertussen gaan we gewoon door geloven en met kerk zijn!

Ds. Jan den Braber

Reageren? dsjandenbraber@gmail.com





Huisartsenpraktijk de Groote Polder

Teamuitje, jubilea en samenwerken voor goede huisartsenzorg!



Afgelopen maand hebben we weer een geslaagd teamuitje gehad, dit keer georganiseerd door Petra en Karin. Het programma was een perfecte mix van spanning en ontspanning. We begonnen de dag met een uitdagende Escape Box, waarbij ons probleemoplossend vermogen en samenwerking op de proef werden gesteld. Gelukkig hebben we de puzzels samen kunnen oplossen en de overwinning behaald!



Na de Escape Box gingen we aan de slag met een Vitale Kookworkshop. Samen koken bleek niet alleen gezellig, maar ook leerzaam. Onder begeleiding van een chef hebben we smakelijke en gezonde gerechten klaargemaakt, met verse ingrediënten en boordevol voedingswaarde. Een waardevolle les in gezond eten, die we met veel plezier afsloten met een gezamenlijk diner.

Feestelijke jubilea

Naast het teamuitje hebben we ook twee bijzondere mijlpalen gevierd. Zowel Desiree als Nathalie werken inmiddels al 12,5 jaar bij onze huisartsenpraktijk. Beiden zetten zich al jaren vol enthousiasme en toewijding in voor ons team, en dat mocht natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgaan. Nogmaals van harte gefeliciteerd en bedankt voor jullie inzet!



Vorbereidingen voor de grieprikken en pneumokokkenvaccinatie

Naast de festiviteiten zijn we ook druk bezig met de voorbereidingen voor de jaarlijkse grieprikken en pneumokokkenvaccinaties. De uitnodigingen hiervoor zijn verstuurd. De vaccinaties vinden plaats op dinsdag 12 november in de sporthal.

Indien u nog geen uitnodigingsbrief heeft ontvangen, maar volgens PostNL wel een bezorgmelding heeft, verzoeken wij u dit alsnog aan ons door te geven via het patiëntenportaal, het contactformulier op onze website of telefonisch. Wij zullen de brief dan opnieuw versturen.

MijnGezondheid.net en Ivido: jouw gezondheidsinformatie op één plek

Tot slot willen we jullie graag informeren over de digitale mogelijkheden voor het beheren van jouw gezondheid. Onze praktijk maakt gebruik van MijnGezondheid.net (MGn), een online portaal waarmee je eenvoudig je gezondheidszaken kunt regelen. Hier kun je herhaalrecepten aanvragen, labuitslagen inzien en voor eenvoudige niet dringende medische vragen e-consults sturen naar je huisarts. Een handige en veilige manier om in contact te blijven met de praktijk.

Naast MijnGezondheid.net willen we je ook attenderen op Ivido, een platform dat als een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) fungeert. Via Ivido kun je jouw medische gegevens niet alleen van de huisarts, maar ook van andere zorgverleners, zoals specialisten en ziekenhuizen, op één plek verzamelen. Dit geeft je meer overzicht en controle over je totale gezondheid.

Waarom beide platformen gebruiken?

MijnGezondheid.net is ideaal voor je huisartsencontacten en contacten met de apotheek, maar als je een volledig overzicht van al je zorgverleners wilt, biedt Ivido een bredere oplossing. Zo kun je met Ivido al je medische informatie veilig beheren en makkelijk delen met verschillende zorgverleners.

Ben je nieuwsgierig naar wat Ivido voor jou kan betekenen? Bezoek dan Ivido.nl voor meer informatie. Samen met MijnGezondheid.net zorgen we ervoor dat je altijd goed inzicht hebt in jouw gezondheid.

Het was een maand vol samenwerking, mijlpalen, gezonde initiatieven en stappen richting de zorg van de toekomst. We kijken met enthousiasme uit naar de komende activiteiten en blijven ons inzetten voor goede huisartsenzorg, samen voor elkaar!

Huisartsenpraktijk de Groote Polder - Westerstraat 41, 4791 HT Klundert 0168 409000
www.degrootepolder.uwartsonline.nl

Dinsdag 5 november

Herdenking 80 jaar bevrijding

Klundert is bevrijd door Britse strijdkrachten. De geallieerden veronderstelden dat vanuit Klundert de Duitse verdediging werd geleid. Duizenden granaten werden op het stadje afgeschoten, De inwoners verschole zich in hun kelders en onder de katholieke kerk. Tweederde van de huizen werd vernield, bijna het hele centrum was weg. Op zondagmorgen 5 november 1944 trokken Engelse soldaten het brandende Klundert binnen. Ruim 170 inwoners zijn bij de bombardementen en de gevechten om het leven gekomen.

Op dinsdag 5 november a.s. is het dus precies 80 jaar geleden dat Klundert werd bevrijd. Die

avond wordt er een herdenkingsdienst gehouden in de Hervormde Kerk aan de Kerkring in Klundert. Dan zullen er herinneringen opgehaald worden tijdens een bijeenkomst vol muziek, poëzie en lezingen. De dienst begint om precies 18.45 uur; de kerk is open vanaf 18.30 uur.

Muziek, poëzie en lezingen

Deze bijeenkomst is georganiseerd door Heemkundekring Die Overdraghe. Aan de dienst werken mee slagwerkkorps Oranje Garde, een ensemble samengesteld uit leden van Determinato, het koor Rhythhm for All en Scoutinggroep Jan Bautoen. De lezingen

worden verzorgd door burgemeester Aart-Jan Moerkerke en door de Klundertse oorlogsveteraan Ruud Krijnen.

Bloemenhulde

Na afloop van de dienst wordt er een bloemenhulde gebracht aan de gevallen en de bevrijders bij de bevrijdingsboom aan de Vestkant. Wie daar zijn waardering voor de Klundertse oorlogsslachtoffers en voor onze bevrijders wil uiten, mag zelf één bloem meebrengen en die tijdens de bloemenhulde bij de Bevrijdingsboom neerleggen. Na de bloemenhulde is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in "De Ring" aan de Kerkring.



Overwaarde opnemen om te verbouwen en te verduurzamen?

In Nederland biedt de gestegen huizenmarkt huiseigenaren een uitstekende mogelijkheid om overwaarde op te nemen voor verbouwingen of verduurzaming van de woning!

Wilt u weten of u uw huidige hypotheek kan verhogen? Wij staan u graag te woord over al uw hypotheekvragen.



Kantoor
Pr. Hendrikstraat 22
Zevenbergen

 **Meiboom**
makelaardij & financieel advies

 0168 - 33 12 11

 info@meiboom.nl

 www.meiboom.nl

Heeft u
uw hypotheek
al geregeld?

DH Afbouw

Renovatie-, verbouw-, en afbouw projecten

Witte Weideweg 2, 4759 AC Noordhoek
Tel.: 06-51902268 - E-mail: info@dhabouw.nl
www.dhabouw.nl

Wij waarderen onze Vrienden! Waardeert u het Klundert Magazine?

Sponsorbijdragen kunnen overgemaakt worden op bankrekening
NL06RABO 0181 2466 78
t.n.v. Stichting In de Klundert
o.v.v. Vriend van In de Klundert.



KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN?

Stuur je CV naar hr@bsk-bouw.nl

bsk-bouw.nl



Den Hollander



www.dhbouwadvies.nl



Kinderdagverblijf, peuteropvang, voor- en naschoolse opvang,
flexibele opvang en vakantieopvang

OPEN VAN 07:00 – 19:00 UUR | WWW.KINDEROPVANG-DECOCON.NL

STORING-ONDERHOUD-SERVICE

Bel ons voor een afspraak
076 - 5931253!

CV - Sanitair - Dakbedekking - Zink
www.vanalphenroest.nl

Installatietechniek
Van Alphen & Roest



Thijssenweg 20
4927 PC Hooge Zwaluwe
T 076 593 12 53

Sushi JiaLe

De lekkerste sushi van Klundert!

We zijn van dinsdag t/m zondag geopend van 14:00 tot 20:00 uur.

Doorsteek 6, 4791 HR Klundert - 0168 85 44 41 - www.sushijiale.nl



Primera
van den Berge

Openingstijden:

Ma t/m do: 8.30-18.00

Vrijdag: 8.30-20.00

Zaterdag: 8.00-17.00

uw winkel voor o.a.

wenskaarten, cadeaukaarten, boeken,
tijdschriften, gifts en kantoorartikelen

Primera van den Berge

Voorstraat 30

4791 HN Klundert

Tel: 0168-405292

Jouw advertentie hier?

Klundert Magazine wordt maandelijks op donderdag/
vrijdag huis aan huis verspreid in Klundert, Noordhoek,
Noordschans, Tonnekreek en Zwingelspaan.

De totale oplage is 3.200 exemplaren.

Mail jouw advertentie of voor meer
informatie naar:
advertenties@indeklundert.nl



Opvallen met uw

Bedrijf

Vereniging

Evenement

neem contact op via
advertentiesjoraklundert@gmail.com



Oliemolenstraat 25 - 4791 JT Klundert

Oud Nieuws

een selectie van artikelen over Klundert uit de media door Kees Hendriks

nr. 90 - september 2024



Klundert herinnert...

Alles wat de bestuursleden van "Die Overdraghe" in de laatste weken hebben gedaan, staat in het teken van "Klundert 80 jaar VRIJ". Men is onder meer bezig geweest met:

1. het inrichten van een tentoonstelling over dit onderwerp in ons Heemhuis,
2. het organiseren van de Bevrijdingsbussen, die op 2 november en op 30 november a.s. de gemeente doorkruisen om hun passagiers te tonen waar nog sporen te zien zijn van de Tweede Wereldoorlog.
3. het organiseren van een passende Herdenkingsbijeenkomst aan de Tweede Wereld-oorlog met aansluitend een bloemenhulde aan gevallen en bevrijders op dinsdag 5 november a.s. in de Hervormde Kerk aan de Kerkring in Klundert.

1. De tentoonstelling in ons Heemhuis

Tijdens de openingstijden van het Heemhuis kan men van 14.00 tot 16.00 uur terecht om de tentoonstelling over Klundert tijdens WO2 en Bevrijding te komen bezichtigen. Er zijn foto's, filmbeelden, gebruiksartikelen, boeken, krantenknipsels enz. te zien, die bij de bezoekers zeker herinneringen zullen oproepen aan die tijd.

Een pronkstuk is o.a. een originele bevrijdingsrok. Deze is authentiek Klunderts en herinnert aan de Bevrijding van 1945. Hier volgt het verhaal van dat unieke kledingstuk.

Het is mei 1945: Nederland is bevrijd. Van de vrouwen heeft bijna niemand kousen meer en minder dan één paar ondergoed. Voor de mannen is het niet veel beter: die hebben gemiddeld nog maar één paar sokken en één overhemd. Kort na de oorlog stelt de regering een commissie in die bedenkt hoe we de bevrijding gaan vieren. Verzetvrouw Mies Boissevain introduceert in deze commissie de nationale feestrok. En er komt een feestroklid. De Nationale Feestrok van bedenker Mies heeft in de rok stukjes kleding verwerkt van haar twee zoons, die vanwege hun verzetswerk door de Duitsers werden doodgeschoten en van haar man, die omkwam in een concentratiekamp.



Een ander pronkstuk in deze expositie is een kunstwerk dat 5 jaar geleden is gemaakt in verband met de uitgave van het boek "Brabant remembers" door Brabants Erfgoed. Het is een miniatuur van een fragment uit het verhaal "Maar de Mof zijn we nu kwijt" uit dat boek en stelt de schuilkelder bij Dr. De Ruyter in de achtertuin van zijn huis aan de Kerkring in Klundert. In die schuilkelder, zo is te zien, worden door verzetsstrijders gewonde slachtoffers binnengebracht, die ter plekke door Dr. De Ruyter worden geopereerd en verder verzorgd. Het miniatuur is heel gedetailleerd en helemaal op schaal gemaakt en geeft een getrouw beeld van wat zich daar onder de grond van die Klundertse achtertuin afspeelde. Ook het verhaal is er te lezen. Die Overdraghe heeft dit unieke kunstwerk voor onbepaalde tijd te leen van Brabants Erfgoed.



2. De Bevrijdingsbussen

Al een paar weken heeft u in kunnen schrijven voor een rit in de Bevrijdingsbussen. Die vertrekken op de zaterdagen 2 en 30 november a.s. vanaf de Niervaert in Klundert voor een rondrit in twee delen door de gemeente Moerdijk langs plaatsen waar je weer aan de oorlog wordt herinnerd. Men vertrekt op beide zaterdagen rond 10.30 uur. Bus 1 voor een route door het westelijke deel van de gemeente, bus 2 voor een rit door het oostelijke deel. Tijdens de route wordt verteld waar u bent en wat op die plek 80 jaar eerder gebeurd is. Ook krijgt u de mogelijkheid om uw eigen herinneringen te vertellen. Anderhalf uur later zijn beide bussen weer terug in de Niervaert, waar alle deelnemers een eenvoudig lunchpakket krijgen uitgereikt, dat erg doet denken aan wat men in de hongerwinter nog luxe gevonden zou hebben. Na de lunch gaat men weer op pad, maar voor de andere route. Om ongeveer 15.00 uur is men weer terug bij de Niervaert. Daar kan onder het genot van een drankje, voor eigen rekening, nog even kan worden nagekaart.

De kaarten voor beide bussen zijn op beide zaterdagen volledig uitverkocht.

3. Herdenking Klundert 80 jaar vrij

Ook tijdens de Herdenkingsdienst in de Hervormde Kerk op 5 november a.s. zullen herinneringen worden opgehaald. Dat doen we tijdens een bijeenkomst vol muziek en poëzie. Daaraan zal worden meegewerkt door Slagwerkkorps Oranjegarde, een ensemble samengesteld uit leden van Determinato, het koor Rhythm for All en de Scoutinggroep Jan Bautoen. Lezingen zullen worden verzorgd door de burgemeester van Moerdijk de heer A. Moerkerke en de Klundertse oorlogsveteraan Ruud Krijnen. De herdenkingsdienst begint om precies 18.45 uur. (De kerk is open vanaf 18.30 uur)

Na afloop brengen we een bloemenhulde aan de gevallen en de bevrijders bij de Bevrijdingsboom aan de Vestkant. Wie daar zijn waardering voor de Klundertse oorlogsslachtoffers en voor onze bevrijders wil uiten, mag zelf één bloem meebrengen en die tijdens de bloemenhulde bij de Bevrijdingsboom neerleggen. Na de bloemenhulde is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in De Ring aan de Kerkring.

Zaterdag 14 december 2024

Stralen tijdens Klundert bij Kaarslicht

Klundert bij Kaarslicht 2024 biedt een mooie avond met het thema "Kerstfeest voor Iedereen", om het kerstgevoel op een bijzondere manier te beleven. Of je nu wilt genieten van de serene sfeer van Stille Nacht, de vrolijke beleving van Santa Claus, of de traditionele charme van Weihnachten, dit evenement heeft voor ieder wat wils.

Lampionnoptocht voor kinderen

Aan de jongste inwoners van de gemeente is zeker gedacht bij deze editie van het evenement. Ze kunnen zich uitleven op het Stadhuisplein, waar een meedans-feestje voor hen is georganiseerd. Ook kunnen ze, geheel in thema, kerstballen komen versieren. We hopen op een groot aantal prachtige creaties! Eén van de hoogtepunten van de avond wordt de terugkeer van de geliefde lampionnoptocht voor kinderen. Leuk voor jong én oud is een levende kerststal. Kom kijken naar het tafereel van de geboorte van het kerstkindje, omringd met echte dieren.

Kerstmarkt

Om Klundert bij Kaarslicht een nieuwe impuls te geven, is er een ware kerstmarkt georganiseerd! Wat is er nu leuker dan op een winterse avond, omringd door kaarslicht en vuurkorven lekker te struinen langs wat kraampjes, die allemaal in kerstsfeer zijn? Misschien scoor je hier nog wel een leuk en origineel kerstcadeautje om onder de boom te leggen. Nuttig terwijl je er bent een warm glaasje glühwein of neem iets lekkers te eten bij één van de aanwezige foodtrucks.

Entertainment alom

Natuurlijk zal er volop entertainment in de vorm van muziek en optredens aanwezig zijn. De opening met de indrukwekkende zang van een gospelband wil je natuurlijk niet missen en blijf zeker hangen voor de prachtige sluiting met een verhaal van Scrooge en een lasershow. Loop tussentijds langs het hele evenemententerrein om bij elk optreden en bezienswaardigheid even stil te staan. Binnenkort zullen we een

programma publiceren, zodat je precies weet hoe laat je ergens moet zijn om je favoriete optreden niet te missen.

Heb je er dan nog steeds geen genoeg van? Kom dan nog naar de afterparty in de Stad Klundert. Met de inzet van de vrijwilligers, sponsoren en gemeenschap belooft Klundert bij Kaarslicht

een onvergetelijke avond te worden voor alle bezoekers.

Het bestuur roept nog steeds enthousiaste vrijwilligers op om bij te dragen aan het succes van dit evenement.

vrijwilligers@klundertbijkaarslicht.nl



den Hollander
Installaties bv
www.dhinstallaties.nl

Den Hollander Installaties B.V. - D. den Hollander - Noordschans 91, 4791RG Klundert - 0168-402629 - 0630368929 - info@dhinstallaties.nl



Apotheek De Eendracht

Apotheken in heel het land dicht door staking op dinsdag 12 november

Apotheekmedewerkers leggen op dinsdag 12 november landelijk het werk neer. Dit betekent dat er in het hele land apotheken dicht blijven.

Apotheek de Eendracht is dinsdag 12 november ook gesloten. Onze medewerkers voeren dan actie voor een betere CAO en een eerlijk loon. Apotheken krijgen van de zorgverzekeraars geen normale inflatiecorrectie op de tarieven. Hierdoor kunnen apotheken de salarissen niet met de inflatie mee laten stijgen. Om die reden hebben de vakbonden opgeroepen tot stakingen onder het apotheekpersoneel.

Wij hopen dat ook uw zorgverzekeraar hier de financiële ruimte voor creëert bij de werkgevers.

Alleen voor spoedzorg is de apotheek beperkt open. Spoedzorg is zorg die we verlenen als u ontslagen wordt uit het ziekenhuis, of als u bijvoorbeeld moet starten met spoedmedicatie zoals pijnstillers of een antibioticakuur.

Voor andere zaken zijn we woensdag 13 november weer open.

Wij danken u voor uw begrip.

Medewerkers Apotheek de Eendracht

Apotheek De Eendracht - Westerstraat 43, 4791 HT Klundert - 018-388190
www.apotheekeendracht.nl - info@apotheekeendracht.nl



Beter in je vel!

Praktische tips van Marian van Westenbrugge
Therapeute bij praktijk Oase

HieperdePiep...

Ik ben onlangs jarig geweest en enorm verwend met lieve wensen en kadootjes. Dat voelt zo rijk en geliefd, zo fijn!

In de Germaanse oudheid werden wensen en kadootjes gebruikt om in een goed blaadje te komen bij hun goden. De Christenen wensten iemand iets goeds toe als werktuig van God. Hoe dan ook, je maakt iemand altijd blij en geeft een stukje positiviteit.

Dat bereik je ook met complimentjes geven. "Als je iets moois ziet, zeg het iemand. Het duurt een seconde om te zeggen, maar het kan iemand levenslang bijblijven".

Buiten goede wensen heb ik ook geweldige kadootjes gehad, waaronder mooie teken- en schilderspullen, ik hoef me de komende winter niet te vervelen en kan bijna niet wachten om te beginnen, er zijn weinig dingen zo aantrekkelijk als een nieuwe doos kleurpotloden of een compleet palet verftubes. Trouwens, ernaar kijken is ook al fijn.

Toch kan vervelen ook wel eens goed zijn. Een kind wat niet weet wat ie moet doen kan ontzettend sacherijng worden. Liefst ga je dat (voor de lieve vrede) meteen oplossen maar juist die leegheid zorgt dat de creativiteit weer omhoog kan komen. In 'zijn eigen sop laten gaarkoken' en even niet mee bemoeien werkt vaak prima.

Ben je eenmaal wat ouder, dan is er geen tijd meer om je te vervelen. Er is altijd wel iets wat om aandacht schreeuwt. Een baan, een gezin,

de vrienden, verjaardagen, mantelzorg, appgroepen, sporten, de tuin, op vakantie, enzovoort.

Op Social Media zie je wat je allemaal mist en zo wordt de druk nog hoger. Je moet áltijd áánstaan.

Burn-out is dan ook geen modewoord meer of aanstellerij!

In mijn praktijk zie ik steeds meer jonge mensen met vage klachten, die niet lekker in hun vel zitten en steeds meer moeite hebben om alle ballen omhoog te houden. Het lichaam reageert op stress en emoties en andersom geven lichamelijke klachten weer stress. Zo kom je in een kringetje waar lastig uit is te komen zonder hulp.

Ik zoek met iedereen naar een passende methode, soms kiezen we na een gesprek bijvoorbeeld voor de biotensor om blokkades op sporen en op te lossen, met daarna Reiki voor diepe ontspanning en heling.

De gouden tip voor deze keer is: Ga je af en toe eens vervelen. Gun jezelf eens 10 minuten en doe niets. Helemaal Niets.

Dat is mijn wens voor jou. X

Lieve groet,

Marian

beterinjevelK@outlook.com

Kijk op Klundert

We hebben al heel wat foto's verzameld die gemaakt zijn in en om Klundert. Al die foto's laten zien dat we in een prachtige omgeving wonen!

Ander perspectief

We dagen onze lezers uit om eens foto's vanuit een ander perspectief te maken. Je kunt van alles uitproberen: fotograferen vanuit de hoogte of juist liggend op de grond, vanuit jouw eigen achtertuin of vanuit het slaapkamerraam, zittend of liggend in het gras, een plekje eens van een andere kant fotograferen, een close-up foto of juist iets vanuit een ander perspectief. Verrassend hoe anders een bepaald plekje er dan uit komt te zien.

Stuur je foto naar redactie@indeklundert.nl en wie weet staat jouw foto in ons volgende Klundert Magazine!

Deze maand ontvingen we weer een mooie collectie foto's van verschillende inzenders. Te mooi om niet te delen. Geniet zelf van deze prachtige foto's gemaakt in en om Klundert.

Regenboog

Jeroen Noordijk maakte eind september deze bijzondere foto van een regenboog boven de Stenen Poppen, met de weerspiegeling in het water een prachtig plaatje.



Zonsondergang

Wat een prachtige zonsondergang bij Het Verlaat. Deze foto is gemaakt door Vivian Philippo-van Kaam.



Schaapjes bij de vestingwallen

In dit herfstseizoen kun je ook 's morgensvroeg prachtige foto's maken bij zonsopkomst. Ook deze foto is van Vivian Philippo-van Kaam gemaakt bij Het Verlaat.



Grazende koeien

Segert van Wensen is regelmatig aan de wandel met zijn camera. Op een vroege zaterdagochtend eind september maakte hij dit mooie plaatje van grazende koeien bij Het Verlaat.



Poppen in de mist

Op 4 oktober 's morgens om half acht was het mistig en die ochtend maakte Segert van Wensen deze bijzondere foto. Wat een intrigerend beeld van deze monniken in de mist.



Bottekreek

De Bottekreek kennen we natuurlijk, een prominent water in het centrum van Klundert. Maar deze kreek stroomt verder en Segert fotografeerde de Bottekreek aan de achterkant van de Kerkring.



Paarden bij de vestingwallen

Ilona Bongers-Hoogmoed wandelt ook graag in de buurt van de Stenen Poppen en maakte daar deze foto met de fotogenieke paardjes.



Gracht in het ochtendgloren

De twaalfjarige Mirthe Knook was 's morgensvroeg op weg naar school, maar ze nam even een momentje om een foto te maken van deze prachtige gracht in het ochtendgloren.



Informatieavond voor jongeren in Klundert Mogelijkheden voor huren en kopen van woonruimte



Op maandag 25 november wordt er in De Niervaert een informatieavond gehouden voor jongeren tussen de 17 en 30 jaar waarin informatie wordt verstrekt over de mogelijkheden op het gebied van kopen en huren van een woning.

Vanuit de Werkgroep Sociaal van de Stadstafel Klundert is het idee ontstaan om een dergelijke avond te organiseren voor jongeren om na te gaan of er behoefte is aan zo'n informatieavond over wonen en alles wat daarbij komt kijken. Voor de zomervakantie stond er een artikelje in dit blad en hier kwamen behoorlijk wat reacties op af. Achter de schermen zijn de voorbereidingen voor deze avond begonnen.

Interessant voor starters op de woningmarkt

Woonkwartier, Gemeente Moerdijk, Esseboom Advies & Financiële Diensten en SVN (Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten) zullen tijdens deze avond vertellen wat er komt kijken bij het kopen van een woning, hypotheek en verzekeringen. Ook wordt informatie verstrekt over wat de richtlijnen zijn voor een starterslening binnen de gemeente Moerdijk, welke projecten er aankomen die wellicht interessant voor jongeren zijn en wat er nodig is om je in te schrijven voor huurwoningen en hoe het programma 'Klik voor wonen' je daarmee kan helpen. Voor alle starters op de woningmarkt is deze informatieavond van harte aanbevolen.

Inloop vanaf 19.00 uur

Deze informatieavond begint maandagavond 25 november om 19.15 uur; de inloop is vanaf 19.00 uur. Ben je tussen de 17 en 30 jaar, dan ben je van harte welkom!

Aanmelden voor deze avond is wenselijk. Op het aanmeldformulier kun je aangeven welke onderwerpen voor jou interessant zijn. Men probeert dan zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoefte die er is. Via deze link kun je je aanmelden: <https://forms.office.com/e/eJL-0WUAKhh> of scan de QR-code. Voor vragen over deze avond kun je terecht bij:

Renske.donkers@surplus.nl
of via: 06-23640824.



Gewoon bijzonder

In deze rubriek gaan we in gesprek met gewone bijzondere mensen die we graag beter willen leren kennen.

Deze week aan het woord Walter van Hattum (56) uit Klundert

Walter is van oorsprong een echte bovensloter. Hij is getrouwd met de Klundertse Ellen, dochter van Jan Bastiaansen, de eerste Loerendonckse carnavalsprins. Walter woont al sinds 1994 met Ellen samen in Klundert.

In eerste instantie had Walter niet zoveel met carnaval, maar langzaam is hij toch besmet door het virus. Zelfs zo dat hij van 2015 tot 2018 als Prins Wout dun Eerste de scepter zwaaide over Loerendonck. Als bestuurslid heeft hij ook veel functies gehad: secretaris, penningmeester en nu is Walter voorzitter van de Algemene Loerendonckse Karnavalsstichting (LAK). Wie is eigenlijk Walter van Hattum? Nieuwsgierig zijn we op bezoek geweest bij deze Loerendonckse duizendpoot.



Ik woon in Klundert sinds...

In 1994 ben ik samen gaan wonen met Ellen in dit huis in de Moye Keene, in 1997 zijn we getrouwd. Samen hebben we vier kinderen: drie dochters van respectievelijk 25, 24 en 23 jaar en een zoon van 21 jaar. Daarnaast hebben we drie leuke schoonzonen. Onze oudste dochter is inmiddels getrouwd en woont nu in Halsteren. We wonen nog steeds in hetzelfde huis. In de loop der jaren wel uitgebouwd en gemoderniseerd, zodat we ruimte genoeg hebben voor ons allemaal.

Ik ben geboren en getogen in Willemsdorp bij Dordrecht. Na de lagere school ging ik naar de Mavo op de Prinses Juliana Scholengemeenschap in Dordrecht, daarna naar de MEAO. Ik kreeg toen de ziekte van Pfeiffer en het lukte allemaal niet. Ik ben gestopt met deze opleiding en doorgegaan op een avondschool. Ondertussen had ik al een baan bij Plieger, een bedrijf in o.a. sanitair, verwarming en installatie. Daar ben ik in 1988 als inkoper begonnen. Via dit bedrijf heb ik mezelf opgewerkt en inmiddels werk ik daar als accountmanager products sanitair en radiators via het hoofdkantoor in Zaltbommel. Een leuke en afwisselende baan, ik kom op veel plekken zowel in Nederland als in het buitenland.

Ik heb Ellen in het uitgaansleven ontmoet, we kwamen allebei regelmatig in het Vossenhol in Willemstad. Verliefd, samenwonen, getrouwd en gelukkig samen met ons gezin.

Men zou mij kunnen kennen van...

Misschien van vroeger van de lokale omroep, op de maandagavond had ik daar toen een radio-programma. Ook heb ik nog wel wat dingen gedaan voor Omroep Brabant, zoals onder andere geassisteerd bij het filmen van de lichtjesoptocht in Standdaarbuiten. Verder kennen mensen me misschien via mijn kinderen in de tijd dat ze hier nog de basisschool zaten. Sinds 2010 ben ik betrokken bij de carnavalsstichting in Klundert. Ik had zelf helemaal niets met carnaval, maar op een gegeven moment waren er raadsleden tekort en

moest ik er aan geloven. Daarop werd ik gevraagd om Prins te worden. Uiteindelijk heb ik in 2015 hieraan toegegeven en ben toen vier jaar Prins Carnaval van Loerendonck geweest als Prins Wout den Eerste. Daarna ben ik in het bestuur gebleven en inmiddels dus voorzitter van deze club.

Ik werk graag mee als vrijwilliger bij diverse organisaties, zoals hand- en spandiensten bij Klundert bij Kaarslicht en ik ben een voorstander om samen te werken en te verbinden. Zo heb ik bijvoorbeeld laatst meegelopen aan een bingo voor KWF en op zaterdag 2 november kan men mij zien tijdens het concert van Determinato. Als kandidaat-maestro zal ik het orkest dirigeren en hopelijk krijg ik dan genoeg applaus om de titel Maestro Klundert 2024 te halen.

In het dagelijks leven ben ik...

Ik ga altijd met heel veel plezier naar mijn werk, maar ons gezin is voor mij het allerbelangrijkste. We hebben een heel fijn en hecht gezin en doen veel dingen met elkaar. Ik ben als vader ook altijd heel betrokken geweest tijdens het opgroeien van de kinderen. Ik heb altijd graag een groot gezin willen hebben, zelf was ik enig kind. Ik ben oprecht trots op mijn gezin.

Mijn lijfspreuk is...

Beter duur dan niet te koop.

Ik heb een grote hekel aan...

Als mensen niet eerlijk zijn.

Het meest bijzondere wat ik ooit gedaan of meegemaakt heb...

Ellen krijg je niet zomaar een vliegtuig in, maar één keer heb ik haar zover gekregen en hebben we een rondvlucht gemaakt boven de Ardèche. Dat was fantastisch. Ook heel bijzonder vind ik het om samen met mijn zoon Formule 1 te kijken, maar nog leuker om samen met hem naar een race te gaan. Zo'n vader-zoon activiteit da's echt genieten.

Op televisie kijk ik graag naar...

Mijn vrouw zou zeggen: leeghoofd-televisie. Dat is misschien ook wel zo, lekker ontspannen tv kijken bijvoorbeeld naar series zoals Flikken Maastricht. We zijn er bijna, Hart van Goud en Help mijn man is klusser. Aan die laatste twee programma's heb ik zelf wel eens meegewerkt door bijvoorbeeld badkamers te tekenen en spullen uit te zoeken.

Deze film moet iedereen zien...

The Fast and the Furious, film over illegal straatraces en criminele activiteiten vond ik een goede film, maar de film die iedereen zou moeten zien is toch wel Mijn beste vriendin Anne Frank.

Ik luister graag naar...

Podcasts vind ik leuk om naar te luisteren. Bijvoorbeeld over nieuwe trends in badkamers. Deze heb ik net gemaakt met Michiel de Zeeuw. Muziek op de radio zowel Nederlandstalig als Engelstalig.

Hoe zou ik mezelf omschrijven? Een dromer, een denker of een doener...

Denker denk ik. Ik ben sowieso geen doener, want ik heb echt twee linkerhanden. Ellen slaat hier de spijkers in de muur.

Het liefst drink ik...

Cola, soms een Schrobbeleer om te proosten bij een carnavalsactiviteit, maar verder drink ik nooit alcohol. Ik ben dus eigenlijk een echte Prins Bob.

En het lekkerste eten vind ik...

Chinees en dan het liefst zelfgemaakt.

Mijn favoriete vakantieland is...

Al jaren kamperen we met ons gezin in Frankrijk. We hebben een redelijk grote caravan. Voor m'n werk kom ik wel eens in Denemarken, ook een mooi land om nog eens op vakantie te gaan.

Als ik iets tegen de wereld zou kunnen zeggen, dan is dat...

Verdraag elkaar zoals elk mens is. Het zou zo mooi zijn om zonder oorlogen te leven.

Wat ik nog heel graag zou willen doen, is...

Ik zou best eens naar een warm land willen gaan, bijvoorbeeld naar Curaçao. Maar ik krijg Ellen dus echt niet mee in een vliegtuig.

Het belangrijkste in een vriendschap vind ik...

Eerlijkheid.

Ik zou best eens een weekje willen ruilen met...

Met de bekende radio-DJ Edwin Evers. Zijn ochtendshow vind ik heel erg goed. Ik had vroeger een eigen radiostation, dat was nog in de tijd van de illegale piratenzenders. Later heb ik meegewerkt bij de Lokale Omroep Moerdijk, RTVM en Zuidwest Update. Ik ben echt een radioliefhebber.

Klundert vind ik...

Een mooi stadje om te wonen, een stadje met dorpsgevoel.

Wat ik mis in Klundert is...

Het Parochiehuis. Dat was een fijn verenigingsgebouw, er gebeurde van alles. Dat vind ik nog steeds een stukje gemis.

Mooiste plekje in Klundert...

Vanuit het park bij de Moye Keene via het bruggetje naar de Stenen Poppen, dat is een mooi wandelgebied.

Minst mooie plekje in Klundert...

Op dit moment vind ik de Groenstrook niet bepaald mooi, ze slopen er van alles.

Mooiste plekje in gemeente Moerdijk...

Klundert met de mooie stadswallen en het prachtige centrum.

Alpha

**Alpha is de plek waar alle verhalen
samenkomen aan tafel. In een serie
bijeenkomsten ontdek je alles over
het christelijk geloof.**

Meer info? Kijk op alphacursus.nl

Laat je inspireren
door **onze herfstcollectie**

**Jacco's
MENSWEAR
Since 1980**

www.jaccosmenswear.nl

Verpalen HOVENIERS

AANLEG - RENOVATIE - ONDERHOUD

www.verpalenhoveniers.nl

- Lease auto's
- Nieuw en occasions
- Kia service dealer
- Onderhoud & service
- Auto- en ruitschade reparatie
- Alle merken

VAN DUEREN
AUTOBEDRIJF VAN DUEREN DEN HOLLANDER B.V.

**Al ruim 30 jaar
uw mobiliteitspartner!**

Steenpad 9 • 4797 SG Willemstad • Tel.: 0168 47 34 35
www.dueren.nl

**Wil jij Klundert
nóg mooier
maken?**

**Hulp gezocht voor
Klundert bij Kaarslicht
14 december 2024**

Meldt je nu aan:
vrijwilligers@klundertbijkaarslicht.nl

Kerstfeest
voor
iedereen!

Klundert bij Kaarslicht

Klundertse Stadskalender

Wat is er te doen in en om Klundert?

Organiseert u een activiteit? Geef het door aan onze redactie, zodat onze lezers weten wanneer, waar en wat er te doen is. Email: redactie@inde-klundert.nl.

Elke woensdagmiddag:

14.00-16.00 uur: Heemhuis aan de Stooftijk 1b van Heemkundige Kring Die Overdrage geopend voor publiek.

Wekelijks van dinsdag t/m zaterdag:

13.30-17.00 uur: Het Nationaal Vlaserij-Suikermuseum geopend voor publiek.

Om de week (even weken) op woensdag:

16.00-17.00 uur: Determinato Muziekspeeltuim voor kinderen vanaf 4 jaar. Alle kinderen welkom om mee te doen om te ervaren of ze het leuk vinden om samen muziek te maken. Deze maand op 13 en 27 november.

Zaterdag 2 november:

13.00-14.45 uur: Spido Clubkampioenschap turnen in de gymzaal aan de Prins Willemstraat 2 in Klundert.

Zaterdag 2 november:

19.30 uur: Galaconcert Determinato in De Stad Klundert waarbij een vijftal BK-ers (bekende Klundertenaren) gaan strijden om de titel Maestro. Thema van dit concert is filmmuziek. Toegangskarten kosten 15 euro. Voorverkoop via Primera Klundert.

Zaterdag 2 november:

20.00 uur: Bingoavond georganiseerd door de Oranje Garde in De Niervaert.

Dinsdag 5 november:

13.30 uur: Themamiddag Vitaliteit en Valpresentie in de grote zaal van De Niervaert voor leden van de KBO, georganiseerd door KBO Klundert. Deze middag komen oefentherapeut Sandra Figueira-Perez, Ed de Roos van De Roos Schoenen en diëtiste Manon Tijs val alles vertellen en laten zien wat men zelf kan doen om vallen te voorkomen. Als afsluiting worden nog paar rondjes bingo gedraaid en een verloting gehouden.

Dinsdag 5 november:

18.45 uur: Herdenkingsdienst 80 jaar bevrijding in de Hervormde kerk met aansluitend een stille tocht naar de Bevrijdingsboom aan de Vestkant met bloemenhulde voor bevrijders en gevallen. Kerk open vanaf 18.30 uur.

Zaterdag 9 november:

19.30 uur: LAK Loerendonck 11e van de 11e bal met om 20.11 uur bekendmaking jeugdruad 2024-2025 en om 23.11 uur bekendmaking Raod van Elluf 2024-2025.

21.00 uur: Loerendonck Got Talent. Wil jij je talent laten zien, geef je dan voor 2 november op via email loerendonck.secretariaat@gmail.com.

Woensdag 13 november:

13.30-15.30 uur: Sociale Benadering binnen verenigingen. Tijdens deze bijeenkomst in het Huis van de Wijk Klundert wordt er samen gepraat over geheugenproblemen. Er wordt onder andere meer verteld over het proces van geheugenproblemen en hoe het team Sociale Benadering verenigingen kan helpen bij het bieden van een

stabiele plek voor hun leden. Meer info of aanmelden kan via email naar sbd-moerdijk@surplus.nl.

Hierna volgt nog één bijeenkomst op woensdag 11 december.

Donderdag 21 november:

19.30 uur: Workshop bij Buurt- en Speeltuimvereniging Het Westerkwartier. Deze avond worden er Sintkransen gemaakt met pepernoten of met jute. Kosten bedragen 20 euro p.p. Opgeven voor 7 november via Speeltuimklundert@gmail.com.

Zaterdag 23 november:

13.00 uur: Intocht St. Nicolaas met zijn pieten in het centrum van Klundert.

Zaterdag 23 november:

19.30 uur: Lustrumfeest Koor & More in De Niervaert met optreden van dit popkoor van Determinato. Tijdens de afterparty treedt de band 45 Miles op, een Tributeband met ode aan Golden Earring. Entreekarten a 17,50 euro zijn te koop bij Primera Klundert.

Zaterdag 30 november:

13.30 uur: Sinterklaasmiddag voor senioren, georganiseerd door KBO Klundert en Seniorenraad SPROK. Locatie: grote zaal van De Niervaert; zaal open vanaf 13.00 uur. Opgeven voor deze middag kan bij Joke Krijnen, Kerkweg 22, Annie Weevers, Van Puttenstraat 5 en Janny Verhoeven, Prins Willemstraat 4/35. Entree is € 5,00 per persoon. Informatie over de Sinterklaasmiddag via telefoon: 06-86652119.

Zondag 8 december:

18.00 uur: Wereldlichtjesdag herdenking in de St. Jozefkerk in Noordhoek. Om 18.00 uur is de ontvangst met koffie en om 18.30 uur zal de herdenking aanvangen. Daarna is er gelegenheid om na te praten en is er een knutselhoek voor kinderen die een mooi lichtje mogen knutselen. Jaarlijks wordt deze Wereldlichtjesdag gehouden om overleden kinderen (jong of oud) te herdenken.

Woensdag 11 december:

19.30 uur: Extra workshop kerststuk maken bij Het Westerkwartier. Kosten bedragen 30 euro en opgeven voor 1 december via e-mail speeltuimklundert@gmail.com.

Vrijdag 13 december:

20.00 uur: Bingoavond georganiseerd door de Oranje Garde in De Niervaert.

Zaterdag 14 december:

11.00-16.00 uur: Kerstmarkt bij Vlaserij-Suikermuseum.

Zaterdag 14 december:

19.00 uur: Klundert bij Kaarslicht

Vaste activiteiten in of via het Huis van de Wijk Maurits Hof Klundert

Prins Willemstraat 2 Klundert; telefoon 0168-407747

Voor wie is het Huis van de Wijk?

Het Huis van de Wijk is een ontmoetingspunt

voor alle inwoners van Klundert. Zij kunnen hier binnenlopen voor een kopje koffie maar ook deelnemen aan diverse activiteiten: van bingo en spelletjes tot knutselen en workshops. Of informatie/advies inwinnen bij de wijkzuster, OnS Moerdijk, sociaal raadslieden, vrijwilligerscentrale en welzijnsvragen. Iedereen, van jong tot oud, is van harte welkom!

Koffiemomenten van maandag t/m vrijdag

Iedere ochtend ben je tussen 10.00 - 12.00 uur van harte welkom voor een bakje koffie/thee. Kosten €0.75 koffie/thee en een koekje.

Iedere woensdag 13.30 - 16.30 uur kun je binnenlopen bij de Aanloop voor een praatje en een luisterend oor. Adres: Niervaertweg 2, Klundert

Lunchen op dinsdag- & donderdagmiddag

Iedere dinsdag wordt de lunch geheel verzorgd door het Thomashuis en zal plaats vinden in de accommodatie van het Westerkwartier. Pr. Willemstraat 72 in Klundert. Opgeven voor maandag 12 uur d.m.v. opgavelijst of via: renske.donkers@surplus.nl.

Op donderdag kun je komen lunchen tussen 12.00 - 13.30 uur. Aanmelden voor woensdag 12.00 uur.

De kosten bedragen € 3.00. De aanmeldlijst is te vinden op het memobord in het Hus van de Wijk

Bezinningsmomenten

In de oneven weken ben je van harte welkom op vrijdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur bij de weeksluiting. Een moment van bezinning en samenzijn, zingen en Bijbellezen. Iedereen is welkom.

Tekenen en schilderen

De teken en schilderclub komt elke vrijdag van 14.00 en 16.00 uur bij elkaar om o.l.v. Els Briennesse te leren tekenen en/of schilderen. Het plezier hierin staat centraal, maar het is natuurlijk leuk als je daarbij technieken leert die je vaardigheden vergroten. Probeer het eens. Je bent van harte welkom! Voor meer informatie: 06 - 576 300 28.

Vrije inloop: Iedereen mag meedoen!

Elke donderdag van 13.30 - 15.00 uur is iedereen welkom. De kosten bedragen 2,50 euro voor de betreffende activiteiten plus twee keer koffie/thee met een koekje

7 november: Bingo

14 november: Kijk en luister activiteit

21 november: Kerstkaarten maken

28 november: Besloten uitje naar de Intratuin

Digitale wereld

Maandagavond in de even weken kun je tussen 19.00 - 20.00 uur binnen lopen met vragen over iPad, Telefoon of tablet, vrijwilligers zitten klaar om je te helpen.

Actieve activiteiten elke maandag- en dinsdagmiddag

Op maandag kun je vanaf 14.00 uur sjoelen. Je kunt meer informatie krijgen via: sprokkklundert@ziggo.nl.

Op dinsdagmiddag wordt er onder leiding van "meer Moerdijk" gesport. Deze activiteit is voor mensen die chronisch ziek zijn. Het is een laagdrempelige manier om met elkaar in

beweging te zijn. De inloop is om 13.45 uur. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Anja Buijtenhuis. T 06 - 834 90 165

Gouden kalf winnaar: film Human Forever

Woensdag 13 November om 20 uur in theater de Schuur, Kerkstraat 23.

Deze vertoning is een bewonersinitiatief van Jeannette, inwoner van Klundert. In samenwerking met Surplus en Filmhuis Cine 7. De film gaat over Teun, 24 jaar en kerngezond. Hij woont samen met mensen met dementie op de gesloten afdeling van een verzorgingshuis. Hij gaat op zoek naar antwoorden voor later. De kaartjes zijn te verkrijgen bij Filmhuis Cine7 via de website van Cultuur Moerdijk:

(<https://tickets.cultuurmoerdijk.nl/event/536>)

Verkoop Knutsels en kaarten

Woensdag 6 november van 10- 14 uur in Huis van de wijk Klundert.

Nadat onze enthousiaste knutselvrijwilliger Ineke is overleden heeft zij nog heel veel mooie knutsels en kaarten achter gelaten. Op woensdag 6 november zal haar man Ad aanwezig zijn in het huis van de wijk om deze creaties te verkopen. Je bent van harte welkom om binnen te lopen.

Optreden Niervaertkoor

Op woensdag 19 November om 19.30 uur zal het Niervaertkoor een optreden verzorgen in het Huis van de Wijk.

Zingen, luisteren, gezelligheid en een bakje koffie. Iedereen is van harte welkom!

Sociaal werker: Renske

Voor vragen over zorg, welzijn, Sociale Benadering, Huis van de wijk of andere vragen kun je terecht bij Renske Donkers: Telefoon 06 - 236 408 24; email: Renske.donkers@surplus.nl

Spreekuur wijkzuster Pamela:

Op donderdag van 13.00 - 14.00 uur kan men bij de wijkzuster terecht voor vragen over zorg, welzijn en Sociale Benadering. Loop gerust binnen in het Huis van de Wijk

SPROK activiteiten voor 55-plus-sers in Klundert

Deelnemers van de SPROK kunnen elke week met uitzondering van de schoolvakanties meedoen aan de diverse activiteiten.

Elke maandag:

13.00 uur: Biljarten in De Niervaert

13.15 uur: gym groep 1 "Meer bewegen voor ouderen"

14.00 uur: Sjoelen in het Huis van de Wijk Klundert

Elke dinsdag:

13.00 uur: Biljarten in De Niervaert

13.30 uur: vertrek fietsclub vanaf het Sovakplein

13.30 uur: Kaartclub in De Niervaert (rikken en jokers)

Elke woensdag:

13.30 uur: Zingen met Seniorenkoor De Herfstklanken in De Niervaert

15.00 uur: Bingo in De Niervaert

Elke donderdag:

13.00 uur: Biljarten in De Niervaert

Zwemmen in De Niervaert georganiseerd door MBVO (meer info via De Niervaert, telefoon 01168-404848)

Elke vrijdag:

13.00 uur: Biljarten in De Niervaert

'Sociale benadering' binnen verenigingen in Moerdijk Omgaan met geheugenproblemen

In een maatschappij waar mensen steeds langer thuis blijven wonen, krijgen verenigingen ook te maken met ouder wordende vrijwilligers en leden. Als geheugenproblemen ontstaan, kan het soms lastig om hier als vereniging op in te spelen en mee om te gaan. Toch is het juist dan waardevol mensen bij hun club te houden. Om hierover te praten, organiseert Surplus een drietal bijeenkomsten.

Wat zijn bepaalde signalen? Hoe ga je hier als vereniging mee om? Wat kun je als vereniging voor deze mensen betekenen? Waar kun je als vereniging met deze signalen terecht? Allemaal vragen die kunnen (gaan) spelen en waar we graag met elkaar over in gesprek willen gaan. In de gemeente Moerdijk is het team Sociale Benadering actief. De leden van dit team trekken op met mensen met geheugenproblemen. Samen zoeken zij naar mogelijkheden om mensen zolang mogelijk onderdeel te laten zijn van onze maatschappij. Zo komen zij ook in contact met verenigingen en organisaties.

Samen praten over geheugenproblemen

Tijdens de bijeenkomsten vertellen we meer over het proces van geheugenproblemen. En hoe de sociale benadering verenigingen kan helpen bij het bieden van een stabiele plek voor hun leden. Er zijn nog twee bijeenkomsten op 13 november en 11 december van 13.30 tot 15.30 uur. Iedereen is van harte welkom. De bijeenkomsten vinden plaats in Huis van de Wijk Klundert, Prins Willemstraat 2. Aanmelden kan door een mail te sturen naar sbd-moerdijk@surplus.nl. Geef daarbij aan welke datum de voorkeur heeft.



GROENENDIJK TWEEWIELERS
DE FIETSENWINKEL VOOR DE GEMEENTE MOERDIJK
0168-321473
WESTERSTRAAT 39, KLUNDERT
GRATIS HAAL&BRENG SERVICE
BATAVUS MERIDA NORTA SPARTA KALKHOFF
WWW.GROENENDIJKTWEEWIELERS.NL



Maandag 4 november a.s. om 19.30 uur in De Niervaert

Uitnodiging Stadstafelavond Klundert

Het bestuur van de vereniging Stadstafel Klundert nodigt alle inwoners en andere belangstellenden van harte uit op de Klundertse Stadstafelavond op maandagavond 4 november om 19.30 uur in de grote zaal van De Niervaert. Inloop vanaf 19.15 uur.

Twee belangrijke onderwerpen op de agenda:

1. Actuele ontwikkelingen Powerport Moerdijk
2. Centrumplan Klundert

Powerport Moerdijk

Er zijn al heel wat publicaties geweest over Powerport Moerdijk. Maar wat houdt het eigenlijk in?

Om de klimaatdoelen van Nederland te halen, is een uitbreiding van het elektriciteitsnet nodig en zijn andere investeringen in het energiesysteem noodzakelijk, zoals bijvoorbeeld investeringen in het warmtenet dat is aangesloten op de Amercentrale.

De powerport-regio, bestaande uit de gemeenten Geertruidenberg, Drimmelen en Moerdijk, is een belangrijke landelijke en regionale regio als het gaat om de vestiging van energie en energie-infrastructuur.

Omdat deze regio veel op zich af ziet komen, is in samenwerking met de provincie en het Rijk gestart met de Ontwerptafel.

Katja de Haan van de gemeente Moerdijk zal tijdens de Stadstafelavond op 4 november een uitleg geven over de actuele ontwikkelingen betreffende Powerport Moerdijk.

Centrumplan Klundert

Niels Quispel zal als projectleider van de gemeente Moerdijk samen met het externe bureau dat betrokken is bij de centrumvisie een toelichting komen geven op alle plannen om het Klundertse centrum weer modern en levendiger te maken. Daarnaast is er ook gelegenheid voor het ophalen van input bij de bewoners.

Het gaat hier met name om de derde fase van het centrumplan. In deze fase komen de Doorsteek, de Westerstraat en de uitbreiding van de supermarkt en wat daarmee samenhangt aan de beurt. Daarnaast zijn er verschillende ideeën voor verdere verbeteringen in de Westerstraat.

Iedereen is van harte uitgenodigd om echt mee te praten en te denken. Met name de jongere doelgroepen hopen we te mogen verwelkomen. Zij zijn de toekomstige gebruikers van ons centrum en daarom ook zijn we juist nieuwsgierig naar hun behoeften.



Contact Stadstafel Klundert

E-mail: stadstafel@indeklundert.nl

Website: www.moerdijk.nl/web/Klundert/Stadstafel-Klundert.html

Facebook: www.facebook.com/StadstafelKlundert

Maandag 4 november

Uitreiking Willem Wolff Prijs 2024 aan Vlasserij-Suikermuseum

Met trots meldt het Vlasserij-Suikermuseum dat de Stichting Historie der Techniek (SHT) de Willem Wolff Prijs 2024 toegekend heeft aan het Klundertse museum. Zij hebben de prijs gewonnen met de bouw van de maquette van een werkende suikerfabriek.

De Willem Wolff Prijs is ingesteld om van kleine musea en lokale instellingen initiatieven op het terrein van de techniekgeschiedenis te ondersteunen. De prijs is een initiatief van de afdeling der Techniek van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI), de SHT en de familie Wolff. De prijs bestaat uit een bedrag van tweeduizend euro en een plaquette.

De Willem Wolff Prijs wordt op maandag 4 november uitgereikt tijdens een besloten bijeenkomst.



Zie ginds komt de stoomboot...

Kom binnen en ontdek ons volledige Sint assortiment!



Neem een kijkje in onze vernieuwde winkel!

Doorsteek 4 in Klundert

Geopend van: maandag t/m zaterdag

Gezellig Kerst vieren bij Brasserie Overstag in jachthaven Noordschans



Na een bruisende zomer op onze nieuwe locatie zijn we helemaal klaar voor de feestdagen!

Geniet op kerstavond, eerste en tweede kerstdag van ons speciale kerstmenu. Wij zorgen voor warmte, sfeer en een feest van smaken en gezelligheid. Iedereen is welkom. Kom je ook? Reserveer telefonisch je tafel en beleef een sfeervolle kerst bij ons. Bekijk het kerstmenu op brasserieoverstag.nl/kerst

BRASSERIE
OVERSTAG

De gezelligste brasserie aan het water!

Noordschans 117 4791 RG Klundert
Tel: 0168 74 55 63
contact@brasserieoverstag.nl
brasserieoverstag.nl

Bekijk ons kerstmenu



Verenigingsnieuws

Zaterdag 2 november: Galaconcert met filmthema

Wie wordt de Klundertse Maestro 2024 van Determinato?

Op zaterdagavond 2 november wordt de 2e editie gehouden van de contest Maestro Klundert. Muziekvereniging Determinato geeft dan een speciaal concert, waarbij een vijftal bekende Klundertenaars het orkest gaat dirigeren en strijden om de felbegeerde titel Maestro Klundert 2024. Dit galaconcert wordt gegeven in De Stad Klundert en begint om 19.30 uur.

Het fanfareorkest van Determinato zal deze avond een mooi programma presenteren met een diversiteit aan prachtige nummers uit bekende en minder bekende films. Deze zullen daarbij ook gepresenteerd worden op een groot scherm boven het orkest.

Maestro

In november 2022 was de eerste editie van Maestro en kreeg makelaar Pieter van Wensen het meeste applaus van het publiek en de beste punten van de jury. Wie wordt de Klundertse Maestro 2024?

Er zijn weer een vijftal bekende Klundertenaars bereid gevonden om deze uitdaging aan te gaan. Deze keer zijn de kandidaten Renske Donkers, Nathalie Zeeman, John Schuurmans, Walter van Hattum en Jasper Kaijen. Alle vijf hebben ze gerepeteerd met het orkest van Determinato, want dirigeren is toch een vak apart en er komt heel wat bij kijken om de muziek op de juiste manier te laten spelen door het orkest.

Natuurlijk worden ze tijdens hun performance gejureerd door een jury. Deze bestaat uit koordirigent en organist Ruud Krijnen, cultuurcoach gemeente Moerdijk Linda den Hollander, Maestro 2022 Pieter van Wensen en de dirigent van Determinato Caspar Versluis. Maar wie de uiteindelijke winnaar zal worden, wordt mede bepaald door het publiek. Door middel van een applausmeter zal duidelijk worden wie de favoriet is van het publiek. Zorg dat u erbij bent om uw favoriet aan te moedigen!

Galaconcert

De invulling van het programma zal helemaal in stijl zijn van een filmgala. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Oscaruitreikingen. Er is geen echte dresscode, maar het zal een mooi geheel zijn als ook het publiek in gala over de rode loper entree maakt.

Op het programma staat prachtige filmmuziek. Het publiek wordt getraceerd op rustige ballads van romantische films tot spectaculaire muziek van diverse actiefilms. Zeker is dat het een bijzondere avond zal worden vol afwisseling.

Entree

De entree is 15 euro per persoon. Toegangskarten zijn in de voorverkoop te koop via Primera Van den Berge aan de Voorstraat 30 in Klundert.

Op de foto de winnaar Maestro Klundert 2022 Pieter van Wensen.



Woensdag 6 november

Knutsel- en kaartenverkoop in het Huis van de Wijk

Vanaf het begin dat het Huis van de Wijk is geopend, was Ineke van Nispen

een enthousiaste vrijwilliger die maandelijks meerdere knutselmomenten organiseerde. Er werden de prachtigste creaties gemaakt. Toen Ineke ziek werd heeft ze zo lang als ze kon deze knutselmomenten georganiseerd.

In 2023 is er een Fancy fair georganiseerd waarvan de opbrengst voor het KFW was. Hier was de mogelijkheid om ook allerlei mooie kaarten, cadeau-doodsjes, enveloppen en andere creaties te kopen.

Nu Ineke er niet meer is, we hebben pas afscheid van haar moeten nemen, willen we nog een mogelijkheid geven om haar mooie creaties te kopen. Op woensdag 6 november van 10 tot 14 uur zal haar man Ad aanwezig zijn in het Huis van de Wijk. Loop gerust binnen en even bij hem langs voor mooie kaarten en knutsels.

Donderdag 7 november

KBO-Middag met thema Vitaliteit en Valpreventie

Donderdag 7 november komt oefentherapeut Sandra Figueira-Perez vertellen aan de hand van het thema Vitaliteit en Valpreventie.

Ed de Roos van De Roos Schoenen uit ons eigen Klundert laat goede en stevige schoenen voor senioren zien en diëtiste Manon Tijs vertelt over wat men zelf kan doen om vallen te voorkomen en het gebruik van medicijnen waar men duizelig van kan worden. Verder gaat zij ook in op goede voeding die nodig is om gezond te blijven.

Naast dit informatieve gedeelte draaien we ook weer 4 rondje bingo en sluiten we af met de verloting. De zaal van de Niervaert gaat open om 13.00 uur. De middag begint om 13.30 uur. De activiteit is alleen voor leden van KBO Klundert. Informatie over de middag op telefoonnummer: 06-86652119

Zaterdag 9 november

Loerendonck viert 11e van de 11e in De Niervaert



Het carnavalsseizoen gaat weer van start met een 11e van de 11e bal op zaterdag 9 november in De Niervaert. Er staan weer allerlei feestelijkheden op het programma met onder andere muziek door DJ Luc. Het feest begint om 19.30 uur.

Presentatie jeugdraad en grote raad

Om elf minuten over acht zal de nieuwe jeugdraad bekend gemaakt worden. Wie zal deze keer de jeugdprins of jeugdprinses zijn...? Ook de grote raad zal worden gepresenteerd. De bekendmaking van de Raad van Elluf staat gepland om elf minuten over elf.

Loerendonck Got Talent

Tijdens dit carnavalsfeest wordt deze keer ook een speciale editie van Loerendonck Got Talent gehouden.

In de uitnodiging die de Loerendonckse Algemene Carnavalsstichting (LAK) heeft verspreid, is te lezen: "Doede ok meeij? Heb jij je al ingeschreven? Zo niet, vergeet dit dan niet snel te doen! Aanmelden kan tot 2 november

via onderstaand emailadres (inschrijven vanaf 18+) via email loerendonck.secretariaat@gmail.com. Wij kunnen niet wachten om jullie te zien tijdens het 11e van de 11e bal en ook zijn wij heel benieuwd naar jullie talenten!! Iedereen is welkom! Alaaaf!"

Zaterdag 23 november Feestelijk concert door Koor & More en Tribute- band 45 Miles



FEESTELIJK CONCERT
5 JAAR
KOOR & MORE
m.m.v. Marieke Ewoldt
en Hilbert Schreuders
zaterdag 23 november 2024
in De Niervaert in Klundert
aanvang 19.30 uur - zaal open om 19.00 uur

After Party met
Tribute Band Golden Earring
45 Miles

Entree 17,50 euro
voorverkoop via Primera
Voorstraat 30 Klundert

KOOR and More **DETO**

Zaterdagavond 23 november viert Koor & More, het popkoor van Determinato, het vijfjarig bestaan met een feestelijk concert in de grote zaal van De Niervaert. Dit concert begint om 19.30 uur; de zaal is open vanaf 19.00 uur. Het koor zal dan allerlei bekende nummers laten horen, waarbij ook de solisten Marieke Ewoldt en Hilbert Schreuders zullen optreden. Het belooft een fantastisch verjaardagsfeestje te worden dat doorgaat tot de kleine uurtjes met de tributeband 45 Miles met een ode aan de Golden Earring.

Koor & More is in 2019 gestart als projectkoor bij de voorstellingen van The Passion Klundert door Muziekvereniging Determinato. Degenen die hieraan meegewerkt hebben waren dermate enthousiast dat ze in gesprek gingen met Determinato om onder de geleding van de Klundertse muziekvereniging door te gaan als popkoor. Inmiddels bestaat het koor uit ruim dertig jongere en iets minder jongere enthousiaste leden. Wekelijks wordt er gerepeteerd en inmiddels hebben ze al aardig wat optredens op hun naam staan, zelfstandig als koor, maar ook diverse optredens samen met het orkest van Determinato.

Hoogtepunt

Zo waren ze present bij het bevrijdingsconcert ter gelegenheid van de herdenking 75 jaar bevrijding, er zijn gezellige concerten geweest met als thema Family & Friends, vorig jaar hebben ze een kerstshow gehouden met medewerking van de Drummerij van Determinato, ze hebben opgetreden op Koningsdag en tijdens Klundert op een Kluitje, maar het hoogtepunt was wel de medewerking aan de productie De Leeuwenkoning samen met het fanfareorkest en De Zandtovenaar.

Feest!

Tijdens de feestelijke muziekavond op 23 november zal Koor & More muzikaal terugblikken op dit eerste lustrum, maar er zal ook compleet nieuw repertoire te horen zijn. Zeker is dat het een waar muziekfeest zal worden in een feestelijke en kleurrijke ambiance.

Voor de afterparty is muzikvriend Berry den Hollander gevraagd met zijn Tributeband 45 Miles. Deze band laat op een fantastische manier de muziek herleven van de Golden Earring.

Voorverkoop

De toegang bedraagt 17,50 euro per persoon voor de hele avond. Het belooft een fantastisch muziekfeest te worden. Wilt u zeker zijn dat u erbij bent, dan kunt u gebruik maken van de voorverkoop via Primera Klundert.

Zaterdag 30 november Sinterklaasmiddag voor senioren in De Niervaert

Zaterdag 30 november houden KBO Klundert en Seniorenraad SPROK samen een Sinterklaasmiddag in de grote zaal van de Niervaert.

Deze middag brengen Sinterklaas en zijn Pieten een bezoek, wordt er een klein quizje gespeeld en worden er een paar bingorondjes gedraaid. We sluiten af met een verloting.

De middag begint om 13.30. De zaal van de Niervaert gaat open om 13.00 uur. Belangstellenden voor de Sinterklaasmiddag kunnen zich tot en met donderdag 21 november opgeven bij: Joke Krijnen, Kerkweg 22, Annie Weevers, Van Puttenstraat 5 en Janny Verhoeven, Prins Willemstraat 4/35. Entree is € 5,00 per persoon. Informatie over de Sinterklaasmiddag via telefoon: 06-86652119.

Ook bezorging van folders of flyers kunnen we regelen!

Hebt u een leuke maandactie? Wilt u alle inwoners informeren over een bepaalde happening of wat dan ook? Natuurlijk is het altijd mogelijk om een advertentie te plaatsen in ons Klundert Magazine. Een andere mogelijkheid is om een flyer of brochure mee te laten bezorgen door onze bezorgers!

Elke laatste donderdag van de maand gaan onze bezorgers op pad en tegen een alleszins redelijke prijs zorgen zij dat uw flyer of brochure keurig huis-aan-huis wordt bezorgd binnen ons verspreidingsgebied. Belangstelling? Informeer naar de prijzen en mogelijkheden via advertenties@indeklundert.nl. Ook interessant voor verenigingen en dergelijke om een bepaalde actie of activiteit onder de aandacht te brengen.



Belevenissen in het dierenpark

Wat hebben we een paar heerlijke zonnige herfstdagen gehad! Ook de dieren in het dierenpark hebben volop genoten van het zonnetje. Deze keer zomaar wat leuke weetjes over de verschillende dieren die in het Klundertse dierenpark wonen.

Burlende herten

Je hoort deze tijd regelmatig de herten burlen. Burlen is het loeien van mannetjesherten die op zoek zijn naar een hinde om mee te paren. Het geluid houdt het midden tussen loeien en brullen. De mannetjes laten in deze periode hun lokroep horen en strijden op vele manieren om de vrouwtjes.



Weetjes over loopeinden

Loopeinden staan bekend om hun bijzonder hoge leg, zo'n 150 tot 200 eieren per jaar, soms zelfs meer. De eieren worden gelegd op de meest uiteenlopende plekken, ze maken geen nesten, maar leggen eieren in een ondiep gat met veren. Alleen de vrouwtjes kwaken, mannetjes maken een schor zacht geluid. Kenmerkend is dat loopeenden niet vliegen maar hoog opgericht rondlopen. Ze kunnen wel even vliegen, maar dat is meer een beetje fladderen tot ongeveer een meter hoog.



Zonnen op het varkeneiland

De varkens kregen onlangs gezellig visite op hun varkeneiland. Dat lag vol in de zon en het zand was dus lekker warm. Aangezien het gras in het park nog vochtig was, zochten onder andere de geitjes een warm plekje in het zonnetje. Tot varken Charlotte ze beu was, toen joeg ze iedereen weer weg.



Klieren met een speciekuip

Toen de jonge hertjes geboren werden, hebben de verzorgers een gedeelte van het park afgezet. De herten kregen toen water in een grote speciekuip. Deze kuip stond helemaal tussen takken en boomstammen en moest nog opgeruimd worden, maar dat was eigenlijk alweer vergeten

door de verzorgers. Maar de ezels zijn slim en hebben de kuip gevonden. Dat betekende dus lekker een uurtje spelen en klieren met die speciekuip.



Kroelen en spelen

Verder gaat het lekker z'n gangetje in het dierenpark. De dieren kunnen het prima met elkaar vinden, de dit jaar geboren beestenboel groeit lekker en vermaken zich prima met elkaar. Er wordt gekroeld en gespeeld en soms liggen ze gewoon lekker met elkaar te relaxen ergens op een mooi plekje in het park.

Dyrepark

En tenslotte nog zomaar een leuk weetje: Wist u dat dierenpark in het Noors 'dyrepark' is en dat je dit hetzelfde uitspreekt? Dat vertelde een groep mensen uit Noorwegen die vorige week aan de wandel waren en aan het genieten waren bij ons dierenpark.

Vriendschap...

Klundert is een fijne plaats om te wonen, we voelen ons betrokken bij elkaar, er zijn heel wat verbindingen en samenwerkingen en we leven met elkaar mee. Ons Klundert Magazine is daar een mooi voorbeeld van. Heel wat nieuwtjes, berichtjes, Klundertse weetjes, stukjes geschiedenis, kalenderitems en verenigingsnieuwtjes worden bij elkaar gebracht in dit maandblad. En we krijgen vaak positieve reacties en daaruit durven we wel te concluderen dat veel mensen ons blad waarderen.

Nog steeds lukt het om dit blad gratis huis-aan-huis te verspreiden. Dat is toch geweldig!

We zijn hiervoor echter helemaal afhankelijk van adverteerders, vrienden c.q. sponsors. We zijn hartstikke blij met iedereen die ons blad mee ondersteunt en graag willen we onze adverteerders, sponsors en vrienden hiervoor heel hartelijk danken! Zo fijn dat we dankzij jullie maandelijks weer een editie kunnen maken!

Maar....

Natuurlijk is er een maar. Want het gaat wel steeds moeizamer. Alles wordt duurder en elke maand is het weer een hele puzzel om het allemaal break-even voor elkaar te krijgen. Inderdaad break-even, want Stichting In de Klundert is een stichting zonder winstoogmerk.

Wat kost zo'n blad als het Klundert Magazine nu eigenlijk? Per editie is dat totaal ongeveer drieduizend euro. Dat betekent dus ongeveer twee euro per blad. Gelukkig zijn er al heel wat mensen die regelmatig hun vriendschap laten blijken door een bedrag over te maken via de website www.indeklundert.nl.

Waardeert u het Klundert Magazine en laat u dat merken door Vriend te zijn van In de Klundert? Het zou al geweldig zijn als er per brievenbus één keer per jaar een bedrag overgemaakt zou worden. Doet u mee?

Uitgever van het Klundert Magazine:
Stichting In de Klundert
E-mail: jinfo@indeklundert.nl
Website: www.indeklundert.nl



Woensdag 13 november in De Schuur in Zevenbergen: Gouden kalf winnaar Human Forever

Op woensdag 13 november aanstaande wordt de film over het verhaal van Teun Toebes vertoond in Theater de Schuur. Locatie is Kerkstraat 23 in Zevenbergen. Bij veel interesse voor deze vertoning zal er een extra voorstelling op donderdag 14 november om 20uur in de schuur georganiseerd worden.

Deze filmvertoning is een bewonersinitiatief van Jeannette, inwoner van Klundert, in samenwerking met Surplus en Filmhuis Cine 7. De film gaat over Teun, 24 jaar en kerngezond. Hij woont samen met mensen met dementie op de gesloten afdeling van een verzorgingshuis. Waarom? Teun is nog jong. Nu wordt er nog geluisterd naar wat hij wil, wat hij voelt en wat hij vindt. Nu is hij nog vrij om te zijn wie hij is en te gaan en staan waar hij wil. De kans dat dit in de toekomst niet meer het geval zal zijn, is één op vijf. Daarom gaat hij nu op zoek naar antwoorden voor later.

Deze prachtige en indrukwekkende documentaire Human Forever is de best bezochte documentaire van 2024. De makers hebben hiervoor tijdens het Nederlands Filmfestival het Gouden Kalf van het Publiek in ontvangst mogen nemen.

De avond is toegankelijk voor alle inwoners van Moerdijk en de kaartjes zijn te verkrijgen bij Filmhuis Cine7 via de website van Cultuur Moerdijk: <https://tickets.cultuurmoerdijk.nl/event/536>.

Human forever

draait 13 November om 20uur in
theater de Schuur in Zevenbergen.



surplus

<https://cultuurmoerdijk.nl>

Recept van de maand

Gestooftde zuurkool met puntpaprika



Iedereen kent ongetwijfeld wel een ovenschotel met zuurkool of de welbekende zuurkoolstamppot met worst. Allemaal lekker natuurlijk, zeker als het herfstachtig weer is. Maar je kunt ook een heerlijke stoofschotel maken met zuurkool. Net zo makkelijk te maken als die stamppot, maar veel origineler.

Je zult je tafelgenoten absoluut verrassen met zo'n heerlijke stoofschotel van gestooftde zuurkool met zoete puntpaprika.

Door de zuurkool te stoven krijg je een zacht smakende zuurkool, die niet te vergelijken is met de zure, gekookte zuurkool. Gestooftde

zuurkool, samen met puntpaprika en ui, maakt een heerlijk zachte en kruidige zuurkool stoofschotel. Wil je eens variëren op het recept, dan kun je ook wat ananas of appels mee stoven, net wat je zelf lekker vindt.

Wat heb je nodig voor 4 personen?

500 gram verse zuurkool, 2 grote uien, 3 puntpaprika's, 1 appel, theelepel gerookte paprikapoeder, theelepel gewone (of Hongaarse) paprikapoeder, halve theelepel chilipoeder en een eetlepel boter of olie.

Hoe maak je het klaar?

Laat de zuurkool goed uitlekken en knijp al het overtollige vocht eruit. Snijd de ui en de paprika in 4 en dan in reepjes. Snijd de appel in kleine stukjes.

Verwarm de boter of olie in een pan met een goed sluitende deksel. Laat de boter niet verkleuren: het hoeft niet te bakken, maar het moet smoren. Smoor hierin de ui en de paprika zacht aan. Strooi er de paprikapoeder en de chilipoeder over en roer die er doorheen.

Verdeel de eventueel kleiner gesneden zuurkool er overheen samen met de appel en roer dit erdoor. Voeg 2-3 eetlepels water toe en leg de deksel op de pan. Laat dit onder af en toe roeren ongeveer een uur op een heel klein pitje stoven. Breng de zuurkool eventueel nog op smaak met zout en peper naar wens.

Deze stoofschotel combineert goed met aardappelpuree en bijvoorbeeld een kruidig spek-lapje. Maar ook lekker met rookworst. Die kan je dan het laatste half uur op de zuurkool leggen om te verwarmen.

Hermans optiek

Prinsenbeek - Fijnaart - Klundert
www.hermansoptiek.nl

Specialist in brillen
 & contactlenzen



MEAT *Fresh*
PREMIUM QUALITY

Andre & Lisette
 Heijningen
 Tel. 0168 46 22 28
www.depolder.eu

Eethuis • Grill

de Polder
Heijningen

Van onze houtskoolgrill o.a.

Spareribs
 Steaks
 Gambia's
 Chicken wings
 Hamburgers

KLIMAATTECHNIEK
 De kracht van klimaatbeheersing

Advies, installatie, service
 en onderhoud van
 warmtepompen, aircó
 en centrale verwarming

www.hcklimaatechniek.nl

Bouwbedrijf BECK
 NIEUWBOUW - VERBOUW - ONDERHOUD

Walstraat 26 | 4791 JC Klundert | Tel. (0168) 407525
www.bouwbedrijfbeck.nl

OASE

Marian van Westenbrugge
 energetisch therapeut

www.oasepraktijk.nl
 facebook, instagram : Oasepraktijk
 tel. 06-20335894

*Lekkerder in je
 vel*

door o.a.
Reiki
 Counseling
 Voetreflex massage

Zorgzaam
 Eigentijds
 Met aandacht, tijd en rust
 Rouwhuiskamer met eigen sleutel
 voor nabestaanden

OMZIEN
 uitvaartbegeleiding

Lonneke de Vrij
 Janita Bom
 Daphne Strootman-Eland

Wilhelminastraat 64A, Fijnaart
 Vestkant 2, Klundert
 06 23 42 79 30
www.omzienuitvaart.nl

*Sweet
 Bakelicious*

www.sweetbakelicious.nl

Glazenwasserij DOLLEE
 Telefoon 0646839820 - glazenwasserijdollee@gmail.com

historische panden – scholen – kantoren – winkels - horeca
 dakkapellen – dakborden – uitbouwen – erkers - hout & kunststof
 zonnepanelen – diverse schoonmaakwerkzaamheden

Wij zijn werkzaam in de Gemeente Moerdijk

Luxe
BUITENVERBLIJVEN

06 24 92 58 77

BLOK WEG 9B
 4761 RA ZEVENBERGEN

INFO@LUXEBUITENVERBLIJVEN.NL

WWW.LUXEBUITENVERBLIJVEN.NL

VOORHEEN
 DEN HOLLANDER TUINHUIZEN

Spaar mee en maak je eigen

Kerstkrans

Workshop kerstkrans maken t.w.v. € 40
Spaar mee voor € 15,- korting!



Op **maandag 9 december** organiseert Bloembinderij Mijn Idee in samenwerking met AH in de Klundert een workshop kerstkrans maken!

Locatie: De Stad Klundert

Kosten: €25,- inclusief welkomstdrankje

Middagworkshop: aanvang 14.00 uur

Avondworkshop: aanvang 19.30 uur
vol=vol



*Bij groot succes ook op
maandag 16 december!*



U ontvangt bij elke €10 een zegel, 10 zegels is een volle spaarkaart.
De spaaractie loopt van vrijdag 1 t/m zondag 24 november.

Lever uw volle spaarkaart in bij de balie en ontvang na betaling uw voucher voor de middag- of avondworkshop!



Albert Heijn in de Klundert, Doorsteek 9, 4791 HR Klundert